

KADIN VE AİLE SERİSİ

DR. İYAD KUNAYBI

Bu videolar, içinde Kulliyetu Neva grubunun da olduğu Türk-Arap bir proje ekibi tarafından çevrilmektedir.

"Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni alınmaksızın, hiç bir şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz."

Dr.İyad Kunaybi Çeviri Projesi Türk Ekibiyle İletişim İçin: kulliyetuneva@gmail.com

12. BÖLÜM: KALBİN MUTMAİN OLSUN DİYE

(18 Şubat 2021)

- ❖ Videoyu Farklı Dil Seçenekleri ile İzlemek İçin İyad Kunaybi Youtube Kanalı Linki:
<https://youtu.be/Xt5nrkqv3cM>
- ❖ Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin:
<https://youtu.be/UnninKzacW0>

Videoları metne aktaran: Gürhan ÇİÇEK - 11 Nisan 2021

Allah'ın selamı üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.

"Kadın" serimizin son iki bölümünde "İslam'da Kadına Vurmak" ve "Erkeğin Kavvamlığı" konularını birlikte inceledik. Her iki bölümün de takipçilerin İslam'a karşı kanaat ve hislerini değiştirmedeki etkisini görmek amacıyla her biri için birer anket hazırladık. Bugün iki anketin sonuçlarını sizinle birlikte inceleyeceğiz. İslam hakkındaki soru işaretlerinizi ve olumsuz düşüncelerinizi giderecek bir yöntemi sizinle paylaşacağız. Son olarak da, arkadaşımın oğlu Yusuf'un inancını sağlamlaştıran ateist tarih profesörünün hikâyesini göreceğiz.

Önce anket sonuçlarına bakalım:

"İslam ve Kadına Vurmak" bölümüyle ilgili ankete katılanların yaklaşık 7.200'ü bölümün tamamını izlediklerini belirtmişler. Ankette kendilerine yöneltilen: Allah-u Teâlâ'nın şu

ayetinde geçen “dövün” ifadesiyle ilgili hislerinize bölümün etkisi nasıl oldu? sorusuna ise şöyle cevap verdiler. (Önce ayeti okuyalım:) “Baş kaldırmamasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah pek yücedir, büyüktür.” [Nisâ Sûresi 34]

Sonuçlar ise şu şekilde oldu: Bölümü izlemeden önce gönüllerinde bu konuda sıkıntı olanların yaklaşık %92'sinde bu bölümü izledikten sonra bu sıkıntı sona erdi veya azaldı, bunların yaklaşık 5'te 4'ünün iç sıkıntısı ise tamamen son buldu.

Erkeğin kavvamlığı hakkındaki “Ben özgürüm” bölümünün sonuçları: Anketi dolduranlardan bölümün tamamını izlediğini söyleyen yaklaşık 8600 kişiye sorulan: "Erkeğin kavvamlığı ile ilgili ayetlere karşı bir iç sıkıntısı, huzursuzluk veya anlayamama gibi olumsuz duygularınız var mıydı? Bölüm sizi nasıl etkiledi?" sorusunu şöyle cevapladılar: Bu duygulara sahip olanların %81'inde bölümden sonra bu duygular ortadan kalktı veya azaldı ve bunların 3'te 2'sinden fazlasında ise iç sıkıntısı ya da anlayamama duyguları tamamen sona erdi.

Biz bu iki bölümde bir nevi vaka analizi yaparak O'nun ibadete en lâıyk Rab olduğu konusunda mutmain olmanızı istedik. "Kavram ispatı" diye adlandırılan çalışmayı yapmak için bu ilahi yasaları ele aldık. Mesela bir ayet veya şeriat hükmü karşısında bulabileceğimiz iç sıkıntısı terazideki ana üç unsuru etkileyen bozukluğun neticesidir:

- İlahi yasanın (şeriat) görünümü.
- Çağdaş cahiliyenin görünümü.
- Ve onları dengeleyen ölçü.

Şeriat çarpıtıldı, cahiliye süslü gösterildi ve terazi bozuldu. Sonuç, Allah'ın emrini çirkin, cahiliyeyi ise hoş görmek oldu. Sonra sana cahiliyenin hakikatini ve şeriatın güzelliğini gösterdiğimizde, teraziye hak ve adalet ölçülerine göre kurduğumuzda ve ayetleri bağlamına göre doğru olarak ele aldığımızda, iç sıkıntısı büyük ölçüde azalır veya tamamen ortadan kalkar. Kardeşlerim, biz bu bölümlerde teori üzerinden gidiyoruz, pratik uygulamalara girmiyoruz.

İslam'a en çok haksızlık edilen hususlardan birisi de pratikte uygulanabilir görülmemesidir. İnsanların İslam'ı gerçek anlamda yaşadığını bir hayal etsenize. Biz şimdi burada yarım saatlik bölümlerden yani onlarca yıldır sistematik çarpıtma ve yanlış uygulamalarla oluşmuş ve yerleştirilmiş olumsuz kanaatleri ve duyguları değiştiren bu bölümlerden bahsediyoruz. Bir

de, Müslümanların gerçek anlamda İslam'ı yaşıyor olduğunu bir hayal edin. Bu arada, bu konularda iç sıkıntısı yaşayıp da her iki bölümü tamamen izledikten sonra sıkıntısı sona eren izleyici oranı bölümleri kısmen izleyenlere göre çok daha yüksekti. Çok daha yüksek! Bu da, belli bir metodla hazırlanmış bir serinin sabırla takip edilmesinin ve tamamlanmasının gerekliliğine işaret eder. Anketi dolduran kitlenin toplumun genelini temsil eden kişiler olmasının şart koşulmadığına dikkat çekmek isteriz.

Bölüm, kuru bir akademik derse dönüşmesin diye korelasyon ve nedensellik ile ilgili analizlerin ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. Ancak, bu sonuçların bize yol göstereceği de şüphesiz. Eğer ki bütün bunlar teorik konuşmanın bir neticesi ise, bir de yaşayan örnekler hâline geldiğimizi ve doğru davranışımızla şeriat hakkındaki klişeleri değiştirdiğimizi bir düşünün.

Bu arada, bölümlerin olumlu etkisini gösteren bazı yorumlar yayınladığımızda “Neden olumsuz yorumları görmezden gelip, olumlu olanları paylaşarak seçmecilik yapıyorsunuz?” diyebilirsiniz. Hiçbir şeyi görmezden gelmiyoruz, hatta burada size sonuçları rakamlarla gösteriyoruz kardeşlerim. Hâlâ gönüllerinde sıkıntı olanlara gelince onların hidayetleri hususunda kesinlikle ümitsiz değiliz ve Allah'tan kitabını ve şeriatını sevme noktasında bizi bir araya getirmesini diliyoruz. O halde kıymetli kardeşlerim bütün bunlardan sonra Müslüman kadının, Allah-u Teâlâ'nın kitabından bir ayete veya O'nun dinine atfedilen herhangi bir şeye ilişkin kafasına takılan her soru işaretini, isteksizliği veya iç sıkıntısını aşmaya yönelik metodu ne olmalıdır?

Evvvela Müslüman Hanım kardeşim, Allah'a olan imanının bir usule ve İslam'ın büyük varoluşsal sorulara getirdiği sağlam, ilmî, ikna edici cevaplara dayanması gerektiğini hatırlatman gerekir: “Ben kimim? Ben nereden geldim? Nereye varacağım? Varoluşumun amacı nedir? Beni kim yarattı? Benden ne istiyor?” Bunlar da “İmanın Hakikatine Yolculuk” serimizde çözümlerini sunduğumuz imana ilişkin sorulardır. Bu ciddi, ilmî dayanakları olan iman oluştuğunda, fer'i konularla ilgili sorular sana zarar vermeyecektir. Çünkü fer'i konuları bilmemek aslı yok etmez. Herhangi bir ayet, bir hadis ya da bir yasa imanını sarsıyorsa, o zaman bunun nedeni, imanının sağlam temellere dayanmamasıdır. Kadının tesettürü, çok eşlilik ve diğer konular hakkında soru işaretlerin olabilir. Evet. Kavvamlık, kadına vurmak, terazinin düzeltilmesi, şeriat üzerindeki tozları silkelemek ve cehaletin gerçek çirkinliğini fark etmek gibi hususlarda takip ettiğimiz metodu kullanarak cevaplar arayabilirsin. Ama sen bunu, Rabb olarak Allah'a ve din olarak İslam'a inanmanın bir ön şartı olarak yapmamalısın. Çünkü zaten imanın dağlar gibi sapasağlam temellere dayanıyor. Bunu daha çok, imanını artırmak için

yapmalısın. Tıpkı ayette geçtiği gibi: “(Rabbi ona:) ‘İnanmadın mı ki?’ deyince, (İbrahim) ‘İnandım, fakat kalbim iyice mutmain olsun diye’ demişti.” [Bakara:260]

İmanın hakikatine ermek, Allah’ı hakkıyla yüceltmek ve âlemlerin Rabbinin diniyle gurur duymak için araştırmalısın. İslam nizamında, Allah'a inandığında, “Göklerin ve yerin nuru” [Nûr: 35.Ayet] olan bir Rabbe inanmış olursun. “Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur.” [Şûrâ:12] “Yedi gök, yer ve onların içindekiler Allah'ı tesbîh ederler. O'nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir şey yoktur.” [İsrâ: 44] “Allah adaletle hüküm verir” [Mü'min: 20] “Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır.” [En'âm: 115] “O, yaptığından dolayı sorgulanmaz fakat onlar sorgulanırlar.” [Enbiyâ:23] “Yaratma da hüküm de yalnız ona aittir.” [A'râf: 54] “O,kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir,(her şeyden) hakkıyla haberdardır.” [En'âm:18] “Merhametim her şeyi kuşatmıştır.” [A'râf: 156] “...Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir.” [Talâk: 12] Allah'a Rab olarak inandığında, köklü temellere, O'nun hikmetine, adaletine ve merhametine dair delillere sahip olursun.

Bir hükümdeki hikmetini kavrayamazsan, onu bu temellere döndürürsün. Hikmetini anlamadığı bir ayet ya da hoşlanmadığı bir hüküm sebebiyle İslam'dan ayrıldığını ilan eden genç kız aslında İslam'ı ve hakiki anlamda bir imanı anlamamıştır. Şimdilerde duyduğumuz gibi Kur'an'ı ezberlemiş ve namazlarını kılan biri olsa dahi...

Pek çok insanın sorunu, bu asıllardan ve Allah'ın hikmet ve adaletine işaret eden delillerden yoksun olmalarıdır. Bundan dolayı en ufak bir sebepten ötürü imanları sarsılır. Eğer bir ayetten huzursuzluk duyuyorsan, bu hissin tehlikeli olduğunun farkında ol. Peygamberinin ﷺ şu sözünü de hatırla: "Sakin sizden biriniz, Rabbine hüsn-ü zanda bulunmadığı halde ölmesin." (Müslim) Rabbine, sözlerine ve şeriatına dair hüsn-ü zan (güzel kanaat) üzereyken O'na kavuşmaktan daha yüce bir duygu olamaz. Allah, kâfirlerin en kötü özelliğini açıklamak istediğinde buyurdu ki: “Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır.” [Muhammed: 9] Buna karşılık, müminlere bahsettiği en büyük lütuftan bahsettiğinde ise şöyle buyurmuştur: “Fakat Allah, size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkârı, fâsıklığı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte bu kimseler doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” [Hucurât:7-8]

Bundan böyle eğer bir ayet veya sahih bir hadise karşı bir huzursuzluk hissedersen, o hissin peşine takılmayacaksın. Bunun yerine sen, son iki bölümde etkisini gördüğün üzere

artık eleştirel düşünceye ve bilimsel bir metodolojiye sahipsin. Kendini ve duygularını yargılıyor, kendini yeniden biçimlendiriyor ve ona diyorsun ki: “Hâlbuki o, eşsiz bir kitaptır. Artık ona ne önünden ne de arkasından bâtil yaklaşamaz.” O, hikmet sahibi, çok övülen Allah katından indirilmiştir.” [Fussilet: 41-42] Yani medyanın ve cahilleştiren eğitimin etkisinde kalmış her klişeden zihinlerimizi ve duygularımızı arındırıp yeniden biçimlendirmemiz gerektiğine dikkat edeceğiz. Sonra da dinimizi özgürce öğrenmeye başlayacağız. Böylece Allah'ın adaleti, hikmeti ve merhametine dair zihinsel kanaatlerimiz gönül huzuruna ve O'nun sözleriyle ünsiyet kurma haline dönüşür. Pusulamızı da âlemlerin Rabbinin rızasına göre ayarlarız.

Bizim şîârımız şudur: “Hoşnutluğunu kazanmak için sana gelmekte acele ettim Rab-bim!” [Tâhâ: 84] “İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.” [Bakara: 285] Önceki bölümleri izledikten sonra bir ayetten rahatsızlık hissetmenin nedeninin aklınla çeliştiği için değil, aksine yanlış anlamadan yahut çarpıtılmış ve yerleştirilmiş klişelerle çeliştiğinden ötürü olduğunu idrak edebilirsin. Eğer içinde Rabbinin emrine yönelik bir hoşnutsuzluk hissedersen, seni buna sevk edenleri suçlarsın. “Şehvetlerine uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.” [Nisâ:27] Aynı zamanda kendini de suçlayıp dersin ki: “Kalbimin aynasını günahlarla lekeleyen benim, bu sebeple artık hiçbir şeyi olması gerektiği gibi görmüyor.” Ardından da şöyle buyuran Rabbine koşarsın “O halde Allah’a koşun.” [Zâriyât: 50] Yine şöyle buyuran Rabbine: “Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.” [Yunus: 25] Sonrasında da aklının ve sağduyunun işaret ettiğine teslim olursun. Bütün varlığınla dersin ki: “Sizin hoşlanmadığınız bir şey aslında sizin için hayırlı olabilir, hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü sonuçlar doğurabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” [Bakara: 216] Rabbinin -azze ve celle- şu sözüne de iman edersin: “Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır.” [Enâm:115] (Rabbinin sözlerinde) haberler doğru, hükümler de âdildir. Peygamberinin ﷺ şu sözünü de tasdik edersin: “Allah her hak sahibine hakkını verdi.” (Tirmizi) Ağzın dolu dolu: “Hacer beni temsil ediyor.” dersin. Öyle ki Hacer, Hz. İbrahim -selam üzerine olsun-, onu ve oğlunu ekin bitmez bir vadide bırakmak istediği gün: "Böyle yapmanı sana Allah mı emretti?" diye sormuş, Hz. İbrahim: "Evet!" deyince Hacer: "Öyleyse O bizi zayi etmez." demiştir. (Buhari) Yine ağzın dolu dolu: “Ümeyme beni temsil ediyor.” dersin. Ümeyme kimdir? Ümeyme bint-i Rukayka, bazı konular üzerine Rasulullah'a biat etmeye gelen bir grup sahabe hanımdan biridir. Rasulullah ﷺ onlara: "Gücünüzün yettiği kadar ve tâkâtiniz ölçüsünde." buyurmuştur. Bunun üzerine Ümeyme dedi ki: "Allah ve Rasûlü bize karşı bizden daha merhametlidir." (Tirmizi) Yani Allah ve Rasûlü bir konuda hüküm verirse, bize, bizim kendimize gösterdiğimizden daha ötesinde merhamet gösterdiğine

ve menfaatlerimizi de daha fazla gözettiğine kesin bir surette iman ediyoruz. Allah'ın hükümlerindeki merhametine mutlak iman ve güven duygusu...

Hanım kardeşim, bu seride seninle ilerledik. Ey Allah tarafından önce insanlık, sonra İslam ile şereflendirilen hanım kardeşim, insanlar tarafından haksızlığa uğradıysan, çözümün; beşerin Rabbinin şeriatında bulunduğunu bilmen için seninle birlikte yürüdük. Çünkü Allah senin rakibin değil, senin sığınağıdır. Rabbine karşı ne ateşli bir öfke, ne tereddüt dolu bir bakışın olsun, aksine genel anlamda güzel kanaat ve kesin bir iman sahibi olmanı amaçladık. Çünkü Allah senin rakibin değil, senin sığınağıdır. Bu seride seninle beraber yürüme amacımız "Sana dinden olduğu söylenen her şeye teslim ol ve onu kabul et" demek için değil. Çünkü biz; Allah'ın Kitabı'nı tevatür ile Peygamberinin sünnetini de hadis ilmi ile koruyarak şereflendirdiği bir ümmetiz. Bizim için asıl kriter, bilginin bize güvenilir bir yolla ulaşması ve o bilginin neye işaret ettiğinin bilinmesidir. Bir ayet-hadis varlığı kesin, neye işaret ettiği de sabit olduğu halde senin doğruların ve adalet anlayışınla çelişiyorsa, "Belki kusur bendedir." diyerek kendini suçla. Ama dikkat et, kendini her durumda suçlaman gerekmez. Çünkü sana söylenen gerçekte İslam'dan olmayabilir.

Önceki bölümlerde, İslam'daki mutlak geçerli kriterin özgürlük ve eşitlik değil hakikat ve adalet olduğunu söylemiştik. Eşitliğin bazen geçersiz ve adaletsiz olduğunu, bu yüzden de onun, uygun bir ölçü olmadığını da söylemiştik. Peki ya İslam'a, hakikat ve adalete aykırı görünen bir şey atfedilirse? Ya batıl ve adaletsiz görünen şey İslam'a atfedilirse? Hakikat ve adaleti yanlış değerlendirmen mümkün olduğundan, hakikat ve adaletle çeliştiği bahanesiyle hemen reddetme. Ama onu bilgi dağarcığına da girdirme ve doğrulamadan alma, çünkü sonradan bu, seni şeriatından soğutan gizli bir sebep olabilir. Mesela bazı kaynaklarda yer alan şu hikâyeyi insanlara anlatan meşhur hocalar görürsün: Zübeyr bin Avvâm (ra) bir gün iki karısına kızmış, bu yüzden onları saçlarından bağlayıp sert bir şekilde dövmüş. O eşlerden biri olan Ebû Bekir'in kızı Esmâ babasına şikâyet etmeye gitmiş ve babası ona demiş ki: "Ey kızım, sabret, çünkü Zübeyr salih bir adamdır ve belki de cennette kocan olacaktır. Çünkü duyduğuma göre erkek bir kadının kocası olursa cennette de onunla evlenecektir." Sonra Ebû Bekir'in de bu zulme sessiz kaldığını düşüneceksin. Hatta "Belki bu olay Peygamber ﷺ zamanında oldu." diyeceksin. Sonra hikâyeye, senin aklında Peygamber tarafından onaylanmış olarak yer edecek. Dolayısıyla hanımlara karşı bu davranış, senin için dinden bir parça haline dönüşecek. Hayır, tam tersine bunu söyleyenlere sen diyeceksin ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz delilinizi getirin." [Bakara: 111]

Zübeyr (ra) hakkındaki bu bilgi doğru mu? Bir de bu olay Peygamber ve sahabeler hesap sormadan mı gerçekleşti? Zübeyr (ra) hakkındaki bu rivayet güvenilir bir yolla aktarılmamıştır. Yani hadis ilminde bu rivayet sahih (doğru) değildir. Buna karşı duyduğum hoşnutsuzluk, dine karşı değil, aksine gerçek olmayan haberlere karşı sahici bir hoşnutsuzluktur. Bu hâdise gerçek bile olsa, onun Peygamber tarafından onaylandığı ya da İslam tarafından kabul gördüğü anlamına gelmez. Yine de tekrar söylüyoruz: Bu haber gerçek değil. Bu nedenle, eleştirel düşüncüyü sadece şeriat düşmanlarına karşı değil, din adına konuşanlara, kasıtsız olarak dine kötülük eden din destekçilerine karşı da kullanmalısın. Biz seni; incelenmeden rastgele İslam'a atfedilen her şeye değil, Allah'a ve şeriatına teslim olmaya davet ediyoruz.

Şunu söyleyebilirsin: Ama -kardeşim- bu zor bir yolculuk, klişelerin yeniden biçimlendirilmesi, ilim talebi ve şeriatı, ona yanlış atfedilenlerden arındırmak, eleştirel düşünce, kendimi suçlama.

Bu zor bir yolculuk. Evet, zor. Kendi zekâna ve yeteneklerine güvenirsen zordur. "Bir gence Allah'tan yardım gelmezse, onu mahvedecek ilk şey kendi çabası olacaktır" Öyleyse "Bizi doğru yola ilet." [Fâtiha:6] ayetini okuyarak bu anlamları düşün. Bu yolculukta Allah'ın sana yardım etmesini istiyor musun? "Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir." [Enfâl:29] Hak ile bâtılı ayırt edecek bir anlayış (furkan) verir. Namazına, başörtüne, ilişkilerine aldırış etmediğinde, Allah'ı razı etmeyecek şeyleri işittiğinde veya gördüğünde, "Ben iyilik yapıyorum ve iyilikler kötülükleri giderir" dersin O zaman kendini mahrum ettiğin büyük tatları hatırla. Bunlar: Yaratıcın, kendisine döndürüleceğin, rızkının sahibi olanın sözlerini sevmenin tadı; Ona itaat ettiğinde, kendinle ve arzularınla mücadele ettiğinde kalbine yerleştirdiği nûrun tadıdır. "Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza iletacağız. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir." [Ankebût: 69]

Bazı günahlara zafiyet gösterirsen, Allah'ın merhametine layık olmak için günahını O'na itiraf et. Zira buyurmuştur ki: "Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amel ile kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." [Tevbe:102] Lütfen kibirli davranma, günahı mazur görme, onu savunma; çünkü bunların hepsi zulmün bir çeşididir. "Allah zalim toplumu doğru yola iletmez." [Âl-i İmrân:86]

Günahların ve işlediğin kötülüklerin uğursuzluğu nedeniyle Allah'ın sözlerinin ve şeriatının sevgisinden mahrum kalmaman için O'ndan itaat konusunda yardım iste. Kıymetli kardeşim tüm bunlardan sonra, Hâlâ şeriatın bir hüküm veya bir ayetten rahatsızlık hissediyor-

san, o zaman ağla, yas tut ve şöyle dua et: Rabbim, ben seninim, öyleyse beni bana bırakma. De ki: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, rahmetinle Senden yardımını isterim. Bütün işlerimi hâl ve hareketlerimi düzelt. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimle baş başa bırakma." Allah-u Teâlâ'nın kudsî hadisinde geçen şu sözünü hatırla: "Ey kullarım! Benim hidayete erdirdiklerim dışında hepiniz dalalettesiniz; o halde benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim." (Müslim) Bunların hepsini yaparsan, o zaman iyi bir gidişata sahipsin demektir. İmanını zedeleyecek vesveselere sakın girme!

Allah'ın hükümlerinden birine karşı olumsuz bir şeyler besledin diye şeytan; senin Allah'ı sevmediğin ve Allah'ın da seni sevmediği düşüncesi ile seni aldatır. Sen ise, bu hoşnutsuzluk duygusuna karşı çabaladığın, yüreğini Rabbinin şeriatına içtenlikle teslim etmeye çalıştığın sürece iyi bir gidişata sahipsin. Önemli olan bu hoşnutsuzluğu sürdürmemen; hoş gördüğün, savunduğun, yerleşmiş bir inanç haline dönüşmemesidir. Müslim'in rivayet ettiği hadiste: Peygamber ﷺ'in ashabından bazı kimseler gelerek ona: "Herhangi birimizin söylemeye pek cesaret edemediği içimizde birtakım şeyler hissediyoruz." diye sordular. Allah Rasülü ﷺ: "Gerçekten böyle bir şey hissettiniz mi?" buyurdu. Onlar "Evet" deyince, "İşte apaçık iman budur." buyurdu. (Müslim) "İşte apaçık iman budur." Allah'ı yücelttiğin ve hükümlerinden bir hükme karşı rahatsızlığının kötü bir şey olduğunu bildiğin sürece, bu senin imanını gösterir, bu yüzden vesveseye bulaşma.

Kardeşim, hakiki bir imana sahip olmak için bu seride seninle birlikte yürüdük. Bu iman; kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk makamında olduğunu anladığı imandır. Maddi şeylere bağımlılığın arttığı ve insanın tanrılaştırıldığı dönemde, birçok insanda -İslam'a bağlı olanlarda bile- kulluğun anlamı ve imanın anlamı zayıflar. Yakın bir arkadaşımın oğlu Yusuf, Amerika'da doğdu ve büyüdü. Sonra zihninde, İslam'a olan inancını sarsma noktasına vardırıran sorular belirdi. Yusuf, üniversitedeki ateist bir hocasıyla konuştu. -O da bir tarih profesörü- Hocası Yusuf'a: "Kafana takılanlar neler?" diye sordu Yusuf başta evrim konusu olmak üzere ona kafasına takılanlardan bahsetti; -Bu arada biz bu konuyu "İmanın Hakikatine Yolculuk" serimizde ele alıyoruz- Ateist hocası ona: "Peki bu sorularla işin ne?" dedi. Yusuf dedi ki: "Açıkçası bunlara cevap bulamazsam muhtemelen Müslüman olarak kalamayacağım." Sonra ateist hocası ona dedi ki: "Hayır, hayır, bu çok aptalca olur." Hocası devam etti: "Dininde tüm soruların cevapları ve seni ikna eden bilgiler olduğu halde birkaç soru uğruna mı dinini terk ediyorsun? Ya kıyamet gününde Allah -yani senin inandığın - sana şunu dese: "Bütün bu cevapları sana verdim ve sonra birkaç soru için mi İslam'ı terk ettin?" Hikmetini anlayamadığın veya senin için imtihan olan hususlara dair sorular... Onca sağlam ve kolay

cevaplara sahip olmana rağmen bir soru uğruna mı İslam'ı terk ettin?" Sonra ateist hoca dedi ki: "Dinine sıkıca sarıl! Sorularına cevap bulmak için çabala. Bulamazsan, dinin bir teslimiyet olduğunu ve Allah'ın seni imtihan ettiğini bil." Yusuf o sırada ona şöyle diyor: "Keşke Müslüman olsaydınız, mükemmel bir imam olurdunuz." Bu ateist hoca Allah'a inanmasa da, iman felsefesini İslam'a bağlı olanların bir kısmından daha fazla anlıyor. Hakiki imanın anlamını idrak ediyor ve diyor ki: İnsanın kökeni, varlığının amacı ve varacağı yer ile ilgili olan büyük varoluşsal soruları yanıtlayan kâmil bir dinî sisteme inanıyorsan, senin heveslerine karşı olduğu veya anlamadığın ikincil bir mesele için dinini terk etmen, din hususunda bir eğlenme ve ciddiyetsizliktir. Belki de bu ateist hoca -eğer kendine karşı dürüstse- inançsızlığının kendi kendisiyle çeliştiğini, tutarlı bir yapı kurmadığını ve büyük varoluşsal sorulara ikna edici cevaplar vermediğini fark eder.

"İmanın Hakikatine Yolculuk" serisinin fitrat ile ilgili bölümlerinde açıkladığımız gibi... Allah'tan, bu kişiye hidayet vermesini diliyoruz. Kardeşlerim, tabii ki mesele İslam'ın cevapladığı soruların sayısı değil bu hocanın sözlerinden öyle anlaşılabilir. Aksine, İslam'ın ispat ve delilleri, işaret ettiği hakikatler, tüm hükümler ve detaylarındaki ve tutarlılıkla birlikte akıl ve fitrat ile çelişmemesidir. İslam, diğer dinlerin aksine, akıl ve fitrat ile çelişen bir meseleye teslim olmamızı istemez. Kıymetli kardeşlerim, sonuç olarak gerek "İslam ve Kadına Vurmak" gerekse "Erkeğin Kavvamlığı" anketini yanıtlayanların çoğunun bu konularda bir rahatsızlığı yoktu. Biz "Ben Özgürüm" bölümü hakkında bir anket yayınlamadan önce sevgili bir ağabey bizi uyardı ve şöyle dedi: "Benim 'İslam ve Kadına Vurmak' bölümünden önce de bir hoşnutsuzluğum yoktu. Ama senin bölümünü izledikten sonra, Allah'ın hikmetine olan inancım ve güvenim arttı ve tartışma kabiliyetim güçlendi. O yüzden 'Olumsuz bir düşünce ya da hoşnutsuzluk gibi bir hisse sahip değildim ama bu bölümden faydalandım' gibi bir seçenek daha ekleyebilirsiniz." Gerçekten bunu ekledik ve erkek kavvamlığını ele alan "Ben Özgürüm" bölümü için sonuç şöyleydi: Bir hoşnutsuzluğu olmayanların yaklaşık %99'u bölümden faydalandıklarını söylediler.

Şimdi faydalananlara ve Allah'ın lütfuyla sıkıntısı son bulanlara diyoruz ki: Bu faydayı başkası ile de paylaşın. "Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et." [Kasas:77] Faydayı paylaş, sende kalmasın. Bölümü paylaştığında, faydalandığın içerik ve sana olan etkisi hakkında yorum yap, iyiliğin yayılmasına şu açıdan yardımcı ol: "Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun." [Saff: 14] İnsanların kalplerinin tertemiz olması için onlara yardımcı ol ki o günde mutluluğa erişsinler: "O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. "Ancak tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler müstesna." [Şuara: 89]

Değerli kardeşlerim bu bölüm ne kadar son bölüm gibi gözükse de Allah'ın izniyle “Kadın ve Benlik Arayışı” başlığıyla çok önemli bir bölüm daha gelecek. Bugünkü bölümün özeti: Samimi isen, imanın da samimi olsun, eğer Allah'ın emirlerinden biriyle ilgili kendinde bir olumsuz duygu hissedersen; kulluk makamını ve kulluk edilenin büyüklüğünü hatırla. İlim öğren, terazinin ayarlarını düzelt, cahiliyeyi süsünden ve şeriatı da çarpıtmalardan arındır. Rabbine de dua et. O ki şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Benim hidayete erdirdiklerim dışında hepiniz dalalettesiniz; o halde benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim.”(Müslim) Rabbine itaat ve takvaya sınımsız sarıl ki, sana bir furkan versin. İyilik et ki O, kalbine imanı sevdirek sana merhamet etsin. “Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.” [Arâf:56]

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun