

BİRİKİMLER III Tanıtım ve Ödül Töreni Konuşması

Bilal KILINÇ

30 .04.2009, Feshane

Değerli konuklar hepinize saygı ve selamlarımı sunarım.

Siz değerli üstatlarımla, hocalarımla bu gecede buluşmak tüm genç hukukçu arkadaşlarımı olduğu gibi beni de onurlandırdı. Genç Hukukçular, bugün, aralarındaki iletişimi her zaman canlı tutarak yapmış olduğu hukuk birikimlerini bir kez daha bu çalışmaya gönülden muhabbet besleyen siz değerli misafirlerimize takdim ediyor. Hepiniz hoşgeldiniz.

Avukat Muharrem Balcı Ağabeyimle ve Genç Hukukçularla tanışmam 2008 Şubat'ının karlı bir gününde olmuştu. O gün Muharrem Balcı Ağabeyime ulaşabilmek için İstanbul sokaklarında karlı ve buzlu bir zeminle mücadele etmek zorunda kalmıştım. Gerçi Genç Hukukçularla tanışınca bu zorluğun hiçbir önemi kalmamıştı. Muharrem Balcı Ağabeyim ile o gün hukuka dair bir muhabbet yapmıştık ve hukuk devletine giden yoldaki basamakları anlatmıştı bana. Hukuk devletini bir hukuk toplumu oluşturabilir ve hukuk toplumunu da bir bilgi toplumu. Bilgi toplumu ise iletişim toplumu ile mümkündür. Hukuka dair bu kısa ama dünyalara değişmeyeceğim muhabbet bana hukukun güçlü bir iletişimle üretilebileceğini ve dolayısıyla iletişimin hukukçular için ne kadar önemli olduğunu öğretmişti. O gün eve gidene kadar 'peki ama etkin bir iletişim nasıl sağlanabilir' sorusu meşgul etmişti aklımı. Bu sorunun cevabını hemen bir hafta sonra ilk derse gidince aldım. Bu zemin iletişimin fevkalade güçlü olduğu bir zemindi. Üstelik bir çeşitliliği barındırıyordu. Hâkim ve savcılardan avukatlara, akademisyenlerden öğrencilere kadar geniş bir yelpazeyi içine alan bir çalışma... Hepsi de bu çalışmanın bir öğrencisi... İşte böyle bir çeşitliliğin hep birlikte hukuk çalışmaları yapabilmesini sağlayan şey güçlü bir iletişim.

Saygıdeğer davetliler,

Bugün iletişimin bir başka boyutunu görüyorum, Genç Hukukçuların 12 yıllık bir geçmişten gelen birikimlerinin takdim gecesinde siz gönül insanlarının bulunuyor olması bizimle olan iletişiminizi ve bu çalışmayla olan ilginizi gösterir ki hepinize şahsım ve bütün Genç Hukukçular adına teşekkürlerimi sunarım.

Sizler bu çalışmayı takip ediyor, katkılar sağlıyorsunuz ve bu çalışmaya değer verdiğinizi bu vesileyle bir kez daha gösteriyorsunuz. Böyle güçlü bir iletişim vesilesiyle aramızdaki mesafeler kısalıyor ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorsunuz, gelemeyenlerimiz de bize selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Gönüllerimiz arasında köprüler kuruluyor, iletişimimiz kuvvetleniyor, kuvvetlendikçe paylaşımlarımız çoğalıyor, paylaşımlarımız çoğaldıkça yaptığımız işler bereketleniyor ve ümid ediyorum ki böyle devam ederse kâbına sığmaz hale gelecek bir gün.

Genç Hukukçular, geçici bir çalışma içinde olmadıklarını bugün bir kez daha gösteriyor. Zira hukukun bir anda oluşmadığını belli bir süreç içinde geliştiğini bilir Genç Hukukçular. Bu sürecin müşkülâtlarla dolu zahmetli bir süreç olduğunu hep göz önünde tutar. İşte bu yüzden Genç Hukukçular bu hususu “süreç işçiliği” olarak ifade eder.

Genç Hukukçular yaptığı her çalışmayı ve faaliyeti önemser; zira yaptığı işin önemli olduğunu bilir. Yaşanmakta olan zamanın farkında olarak “tarihi gerçeklikten gelecek tasavvuruna” zamanı nakış nakış işleyen Genç Hukukçular kartopunu gün geçtikçe büyütmede, birikimlerini artırmaktadır. Bu çalışma bu yüzden bir seminer çalışması olmanın ötesine geçmektedir, sürekli ve devamlıdır. Bu zeminde çalışmalar tüm Genç Hukukçular tarafından yapılır, her öğrenci (öğrenci derken Salı ve Çarşamba grubunun öğrencilerini kastediyorum) özverili bir çalışmanın ardından çıkar kürsüye ve bilgilerini tüm Genç Hukukçularla paylaşır.

Değerli Hocalarım,

Düşünün bir kere Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisinin sunumuyla bir avukatın yaptığı sunum arasında fark yoktur. İkisi de özverili çalışmalar neticesinde oluşturulmuş sunumlardır. Burada hep birlikte öğreniriz, bilgiyi paylaşırız ve çoğaltırız. Sadece bilgi paylaşmakla da kalmayız dostluklar, arkadaşlıklar geliştiririz. Bazen, saygıdeğer hocalarımız bizlerle değerli bilgilerini paylaşmaya gelir, bunun için ayrıca hocalarıma hürmetlerimi sunarım.

İnanın böyle bir ortam insanın gönül bağları kurmasına vesile oluyor. Bu yüzden bir hocamız Genç Hukukçular Hukuk Okumalarını bir sivil hukuk akademisi olarak isimlendiriyor. Hukukun tırnak içinde o soğuk yüzünü ısıtıyor bu zemin, hukuktan tırnak içinde korkuyu bir huzura dönüştürüyor. Böyle samimi bir ortam içinde hukuk üretiminde bulunuyor. Bu zeminde birlikte hukuk üretiminde bulunmuş öğrencilerin Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar birbirleriyle olan iletişim kopmuyor, devam ediyor. Böylelikle hukuk tüm ülke sathına yayılmış oluyor aslında...

Değerli Gönüldaşlar,

Bu grubun en önemli unsurlarından biri de gönüllülüktür. Öğrenciler bu zeminde gönüllü olarak çalışmalarını yapmakta ve paylaşmaktadır. Hocalarımız bizlerle değerli bilgilerini gönüllü olarak paylaşmaktadır. Bu grupta tek bir öğretmen yoktur, herkes hem öğrenci hem de öğretmendir. Her Salı ve Çarşamba akşamı yapılan hukuk çalışmalarının bir resmi tatili veya sömestr tatili, yaz tatili yoktur. Bu istikrar ve heyecan bugün düne göre daha fazladır; zira bugün Genç Hukukçular siz değerli misafirlerimizi ağırlamakta ve bu Genç Hukukçulara daha fazla heyecan vermektedir. Genç Hukukçular birikimlerini ilk olarak sizlerle paylaşmakta ve bu gruba verdiğiniz desteklerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmakta, birikimlerimiz birikimlerinizdir demektedir.

Güzel İstanbul’da hukuk eğitimi alıyor olmak büyük bir fırsat. Fikir mefkûremizi geliştirebilmek için çok önemli fırsatlar var bu koca şehirde. Bu şehre ilk defa geldiğimde

korkmuştum; zira aradığımı bulamamak gibi bir ihtimal sözkonusuydu. Böyle bir zenginlik içinde kendimi çölde zannetme yanılması içine de düşebilirdim. Güzel dostluklar kurabilecek miydim bu şehirde? Genç Hukukçular bu kalabalığa rağmen, insanlar arası iletişimin azaldığı bu şehirde önemli bir fırsattı, güzel dostluklar kurmak ve bu şekilde alan çalışması yapabilmek için. Bunun için istikrar çok önemliydi. Salı akşamı derslere katılmak benim için istisnası çok az olan bir kural halini aldı zamanla. Güzel dostluklar kurdum gerek hukuk mesleğine başlamış abi ve ablalarım ile gerek öğrenci arkadaşlarımla. Bir başka program yapacak olduk mu arkadaşlarla Salı gününü bir kenara koyarız ve programımızı ona göre yaparız.

Değerli Hukukçular,

Bu grubun biz yeni öğrencileri bizden önce varolan birikimi alıyor ve biz de bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Biz Genç Hukukçular vasıtasıyla bu şehirde hukuk eğitimi almanın bilincine varıyoruz ve daha öğrenciyken okumaya düşünmeye ve yazmaya başlıyoruz. Daha hukuk fakültesinde öğrenciyken makale yazabilmek hatta kitap yazabilmek bu grubun havasını teneffüs etmekle mümkün ve bu katılımı istikrarlı hale getirmekle mümkün, sizlerle tanışmakla mümkün ve bu tanışıklığı devam ettirmekle mümkün.

Değerli Genç Hukukçular,

Son olarak vurgulamak istediğim bir husus var. İstanbul örneğinde Ankara'da başlayan bir güzel çalışma var. Bugün o çalışmayı başlatan ve devam ettiren arkadaşlarımız da aramızda. İstanbul'da 12 yıl önce bu Salı çalışmalarını başlatan başta Muharrem Hocam olmak üzere bu çalışmanın ilkleri de aramızda. 12 yıl önce İstanbul'da başlatılan çalışmayı devam ettirebilmek zorluğunu göğüsleyenlerin örneğinde Ankara'da başlatılan hukuk okumalarını devam ettirmek 12 yıl önceye göre daha kolaylaştı; zira birikim sağlandı ve her geçen gün suya atılan bir taşın halkalar oluşturması ve halkaların her geçen an daha da büyümesi ne kadar da benziyor aslında bu duruma. 12 yıl önce atılan bir taşın oluşturduğu halka bugün daha büyük artık. Bu salon bunun açık bir göstergesi değil midir? İşte bugün BİRİKİMLER-3'ün sırrı nedir, bu kadar güzel insanları buraya toplayan sır nedir diye sorsalar herhalde verilecek cevap bu çalışmaya değer vermek, önemsemek olur.

Sözlerimin sonunda, grubumuzun en istikrarlı öğrencisi olan üstat Avukat Muharrem Balcı Ağabeyimize, çalışmalara katılan bütün Genç Hukukçulara ve bu gruba katkılarını esirgemeyen siz değerli misafirlerimize en içten duygularla sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

Birikimler-3 hayırlı ve uğurlu olsun...