

## **BİRİKİMLER IV Tanıtım ve Ödül Töreni Konuşması**

**Muhammed Emin BÜYÜK**

**24.03.2012, Feshane**

Saygıdeğer davetliler, kıymetli büyüklerim ve hocalarım, hepinizi hürmetle selamlıyor ve hoşgeldiniz diyorum.

Bugün burada, eşref-i mahlûkat dediğimiz insan için en mukaddes değerlerden biri olan hukukun, üretimini ve naşirliğini üstlenmiş Genç Hukukçuları konuşmak ve bu oluşumu bir kez daha idrak ederken Birikimler IV'ün takdimini de yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 11 ay gibi kısa bir süredir içinde bulunduğum ve anlamaya çalıştığım Genç Hukukçuların en önemli faaliyeti olan sunumlar nasıl yapılır ve bereketi nereden geliyor? İletişim toplumu olmadan bilgi toplumu olmaz, bilgi toplumu olmadan hukuk toplumu olmaz ilkesi ışığında sunumlarımızın anlamı nedir? Nice gönül bağları ile dokunmuş Genç Hukukçuların 16 yıllık sürecini aktarmak elbette ki oldukça zor; ancak, bu kıymetli takdim gecesinde Genç Hukukçuluk üzerine konuşurken benzer duyguları paylaşacağımıza inanıyorum.

15 Ocak 2013 Salı akşamı, henüz 1.sınıfın ilk aylarında olan bir öğrenci olarak Genç Hukukçularla katıldığım ilk sunumun çıkışında kıymetli ağabeyim Bilal Kılınc bana: “Nasıl, sunumu beğendin mi?” diye sorduğunda utanmıştım. Çünkü bırakın bu sunumun değerlendirmesini yapmayı, ilk defa katıldığım Genç Hukukçuların sunumunda herşey o kadar sistemliydi ki, ben o esnada henüz böyle sağlam bir altyapının nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyordum. İçeri giren herkes sükûnet ile oturur, dersin hemen öncesindeki neşeli sohbetler yerini akademik bir ciddiyete bırakır, Muharrem Balcı hocamız bir giriş yapar ve ardından sunum başlar. Sunumu yapan kişiler sadece bir genel kültürü ya da geçen aydan beri okuduğu kitap veya makaleler üzerinden bazı fikirleri değil, aylardır çalıştıkları ve hatta bazen yıllardır tecrübe ettikleri konuları aktarırlar. Bu derinlikli okumalar ise kolay kolay unutulmaz ve Genç Hukukçuların altın kurallarından biri olan istikrarla birleşince hem sunucu hem de dinleyici için muazzam bir düşünsel zenginlik oluşur.

Peki, sunumların amacı sadece bilgi edinmek midir? Bu soruya sunum yapan kişilerin belagatindeki değişikliklere bakarak hayır cevabını verebiliriz. Öğrenmekle kalmayıp bunu en iyi şekilde aktarmaya da çalışan Genç Hukukçular için ayrıca, hukuk toplumu olma yolunda bir kilometre taşıdır da diyebiliriz. İşte istikrarlı bir şekilde bilgiyi, iletişimi ve hukuku üretip bunları birikim haline getiren Genç Hukukçular, bugün bu birikimlerin dördüncüsünü sunmakta.

Bir başka taraftan, birikimlerin topluma nasıl aktarıldığı da sorulabilir. Bu soruya ilk olarak Birikimler serisinin birçok kişi ve kuruma gönderildiği cevabını verebilecek olsak da, aslında bu süreçten geçen her bir Genç Hukukçu başlı başına bir birikimdir ve ülkenin dört bir yanında, hatta yurtdışında bu bilinç ve vizyonla mesleğini icra eder. Bu ise, daha önceki takdim konuşmalarında da yer verdiğimiz gibi, hukukun soğuk yüzünü adalet ve vicdan ile ısıtır, toplum ile hukuku mezceder.

Her hafta bir defa beraber yenen yemekler, senede 2 defa yapılan geziler ve gezi dönüşlerinde herkesin bu etkinliklerle alakalı olarak düşüncelerini aktarması Genç Hukukçular'daki gönül birlikteliğinin temelidir. Başka bir deyişle, Genç Hukukçuların faaliyetleri birikimler sonucu kâğıt üzerinde yazanlardan ibaret değil, aynı zamanda gönüllerde yatan duygulardır da. Neticede, bu süreçler sonucunda mekanikleşip ruhsuz bir meslek hayatı sürmek yerine en doğal ve üstün insani duygularla bezenmiş olmak da Genç Hukukçuların servetinin ayrı bir parçasıdır.

Son olarak, Salı akşamları saat 19'dan sonra ailem dahi beni aramaz; çünkü tırnak içinde Salı'dayım. Akyazı'ya yapılan iki geziye babamla birlikte katıldığımda kendimi aile içinde bir ailedeymiş gibi hissetmişim. İlk defa görüşüyor olmalarına rağmen Genç Hukukçuların da bir aile bireyimle kurduğu ilişki bunu en açık biçimde gösterir nitelikteydi. Bu güzel günler için kıymetli üstat Muharrem Balcı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nicelerinin nasip olması temenniyle, Birikimler-IV herkese hayırlı olsun.