

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU 2002 SEÇİM SONUÇLARI

RAPORU

Av. Muharrem BALCI

İstanbul Barosu seçimlerine bu yıl yine ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU olarak katıldık. ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU'nu artık sadece Baro seçim sonuçları ile değerlendirmek doğru değildir ve haksızlıktır. ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU, üzerine aldığı ve kendisine yüklenen görevi bu güne kadar hakkıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Bu belirlemelerimizi ve iddialarımızı biraz açalım:

Bu güne kadar sürekli ifade ettiğimiz gibi ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU bir marka olmuştur. Marka oluş esprisi Baro seçimlerinde aldığı sayısal sonuçla değil, her türlü sonucu öngörebilen, ancak kararlı, tutarlı, ilkeli ve kutsal savunma refleksini her türlü koşulda terketmeyen yönleriyle öne çıkmıştır. Seçimlerde iki gün boyunca bu tutarlılığı meslektaşlarımız nezdinde gerçekten saygıyla karşılanmıştır.

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU 1990 yılından bu tarafa ilkelerini ve kararlılığını değişmeyen canlılık ve duyarlılıkla ve özellikle toplumun gündeminde önemli yer tutan gündemlerde ve yargılamalarda savunma görevini yerine getirmiştir. Arkadaşlarımız bu görevlerinde sadece inançlarının ve savunma mesleğinin ilkelerini ve kurallarını ön planda tutmuş, adalete samsamış gönüllere, hiçbir ayırım yapmaksızın savunma hizmeti vermişlerdir. Hatta o kadar ki, Baro yönetim ve seçimlerinde rakipleri olan diğer gruptaki meslektaşlarının duyarlılıklarına iştirak etmiş, eylemsel olarak da birlikte olmuşlardır. Böylece bir hayat düsturu ve erdemlilik olarak gördükleri ÖZGÜRLÜKLERİN TEMİNATI olma özverisini göstermişlerdir. Bu teminat herkes için, tüm özgürlük arayanlar ve savunma gereksinimi duyanlar içindi.

Özgürlüklerin teminatı olma görevimizi sadece kuru bir savunma refleksi tarzında değil, bir kutsal görev bilinci içinde yerine getirmeye çalıştık. Bunun yanısıra yolsuzluğun, işkencenin, hukuksuzluğun karşısına bir çok sivil toplum örgütünde ön saflarda yer alarak çıktık. Bu karşı oluşu yıllardır bir gelenek haline dönüştürdük. Artık özgürlük anlayışımız ve özgürlüklerimiz geleceği kuşatır hale gelmiştir. Öyle ki, “size ne oluyor da özgürlükleri elinden alınan insanlar için çalışmıyorsunuz” sorusuna muhatap olmayan bir ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU oluşmuştur.

Ancak, “bu güne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı” gibi kolaycı ve çiğnenip atılan cinsten bir söylemi kabul etmiyoruz. Özgürlüklerin teminatı olmak, yapacak daha çok

işimizin olduğunu, bu yolda birbirimize ve insanlığa söz verdiğimizizi, bu sözü tutacağımızı, yukarıdaki soruya hiçbir zaman ve koşulda muhatap olmayacağımızı ifade ediyor. Nitekim geçtiğimiz iki yıl içerisinde, yolsuzluğun sone ermeyip aksine arttığı, sözde uyum yasalarıyla AB'nin yanıtılmaya çalışıldığı, işkencenin her gün artan boyutlarda devam ettiği ve işkencelerin az bir kısmı hariç yargıdan kaçırılabilirdiği 2000'ler Türkiye'sinde yargı önüne çıkan Avukatlar ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU üyeleri arkadaşlarımız olmuştur.

Arkadaşlarımız yolsuzluk, hırsızlık ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan veya savunma görevini kötüye kullanmaktan dolayı değil, kutsal savunma görevlerini yapmaktan ve bu görevleri yaptıkları sırada görevlerine hukuka aykırı bir şekilde müdahale edenlere - bunlar hangi görevde ve rütbede olursa olsun- direndikleri için, müvekkillerinin haklarını korumaya çalıştıkları için ve kendilerinin ve savunma mesleğinin onurunu korumaya çalıştıkları için yargılandılar, ceza aldılar ve yargılanmaya da devam ediyorlar.

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU, kendileri dışında fakat kendilerini bu derece yakından ilgilendiren hukuk dışı oluşumlara ve gelişmelere karşı mücadele ederken, diğer yandan da kendisini ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU içinde olmakla niteleyen fakat bu yolda hiçbir gayreti olmayan meslektaşları için de çalıştılar ve üzüldüler. Yanlarında çalışan genç avukatların aldıkları asgari ücretten Baro aidatlarını ödemelerine karşın, kendi aidatlarını yatırmayarak seçme ve seçilme haklarını kaybeden, bu nedenle de Avukatlık Kanunu ve diğer meslektaşlarınınca adam yerine konmayan meslektaşları için onların adına üzüldüler. Bu meslektaşların bizim bildiğimiz bir mazeretleri de yoktu. Bu yüzden Tebuk Savaşında hurmalarını düşünerek mücadeleden uzak kalanlara benzetildi. Tövbelerinin kabulü de bir sonraki seçimler için yapılacak çalışmalara kalmıştır sanırız.

Yönetim, denetim, disiplin kurulu ve Barolar Birliği adaylıklarına yazdıkları üstadlarının aidat borçlarını öğrendiklerinde kahrolarak listelerini yaz-boz tahtasına çeviren ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU'nun SEÇİM KOMİTESİ üyelerinin sıkıntılarını yaşamayan bilemez.

Bu arada gerçekten imkanı olmayıp da aidatını yatıramayan arkadaşları adına üzüldüler. Ancak onlar için yapabilecekleri bir şeyleri yoktu. Fakat buna rağmen seçim çalışmalarına katılmaları beklenirdi. Bunlardan bazıları oy kullanma günü oy kullanamadığı halde diğer arkadaşlarının yardımına da geldiler ve çok çalıştılar.

Aynı şekilde mahallelerinde salyangoz satan meslektaşları için de üzüldüler. Kendi beceriksizliklerini ve istikbal endişelerini yakın arkadaşları meslektaşları üzerine fatura eden hak ve adalet nasipsizlerine karşı yapacak bir şeyleri yoktu. Karşı grupların ön seçim çalışmalarında oy kullanarak, üstelik bu eylemi çeşitli ucuz taktik ve ifadelerle süslemeye çalışan meslektaşlarının üç dönemdir sergiledikleri ihanetleri karşısında aynı seviyede karşılık verecek ahlak düşüklükleri yoktu, aksine güçlerini genç meslektaşlarının sorunlarına eğilmekte kullandılar.

Şimdi seçimler geride kaldı. Sonuçlar üzerine haklı haksız bir hayli yorum yapılabilir. Bize göre seçimlerin sonucunda değerlendirilmeye alınabilecek en önemli sonuç, seçim çalışmalarına katılan meslektaşlarımızın, evlerine, ailelerine, birlikte çalıştığı insanlara, müvekkillerine, meslektaşlarına kavuştuklarında duydukları huzur ve kıvançtır. Bu huzur ve kıvanç duyan arkadaşlarımız için seçimler ve seçim çalışmaları başarılı olmuştur. Başını ellerinin arasına veya yastığına koyan meslektaşlarımız bu huzur ve kıvanç duyduklarında başarılı olduklarını göreceklerdir. Başarılarını sevdiklerinin gözlerinde, tebessümlerinde, kollarında, gönüllerinin dışa yansımalarında bulacaklardır.

Her şeyin bir sonu vardır. Kainatın da sonu olduğu gibi insanların da sonu vardır. Kainatın sonu onu yaratanın takdir ettiği gündedir. Bu kıyamettir. İnsanlar dahil tüm canlı cansız varlıkların başı ve sonu yaratıcının ol veya öl emrindedir. Yaratıklar için başka bir oluş veya son yoktur. Ancak insanlar için iki türlü sondan söz dileyebilir. Birincisi diğer tüm canlı ve cansız varlıklar için olduğu gibi Allah'ın öl demesidir. Bu birey bazında bir kıyamet olarak düşünülebilir. Bireyin bir başka sonu daha vardır. Bu son, insan olarak, kendisine bahşedilen yeti ve kazanımları nedeniyle kendisinden beklenen misyonun gereğini yerine getirmediğinde(*) karşılaşacağı sondur. İşte bu, insanın bu dünyadaki kıyametidir. Bu mağlubiyettir, başarısızlıktır ve nedeni de erdemsiz düşünce ve eylemlerdir.

Mücadelenin şartlarını yerine getiren insanların uğradığı sona mağlubiyet denemeyeceği ve sonucun yeni bir mücadelenin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerekeceği; aksine bu şartları yerine getirmek için başkalarına eklemelenemeyen insanların kendisinden beklentiler ve misyonunun gerekleri anlamında başarısız sayılacakları izahtan varestedir. Allah'a şükür ki, yukarıda ifade ettiğimiz veya bu satırlara sığmayacak kadar kapsamlı çalışmalarının yanı sıra Baro seçim çalışmalarına ve seçimlere katılan meslektaşlarımız için başarısızlık yakıştırmaları en büyük haksızlık olacaktır.

Biraz izan sahibi olan kimse, yargının bağımsızlığı ve adaletin dağıtımında eşitlik, savunma ihtiyacı olanlar için savunma görevini üstlenmek ve dolayısıyla tüm bu işlem ve eylemlerin ancak sıhhatli çalışan, ayrımcılık yapmayan ve özellikle meslektaşlarının hukukunu gözeten bir Baro çatısı altında yapılabileceğini, bu nedenlerle Baro seçim çalışmalarının topyekun insanlık ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu teslim edecektir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle öncelikle SEÇİM KOMİTESİ'nde ve bu komitenin verdiği görevlerde çalışan meslektaşlarımızın, stajyer arkadaşlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin emeklerinin zayi olmayacağına inanıyorum. Çalışmalarından ve geleceğe dair verdikleri ümit-

* Rivayet oldur ki, Mişon bir gün eşkiyanın eline düşer. Eşkiya üzerinde ne varsa dökülmesini ister ve Mişon'un ceplerinde bir şey çıkmaz. Bunun üzerine eşkiya Mişon'u bir güzel benzetir. Nihayet eşkiya yorulur, Mişon'da üstünü başını toplar ve tam bu sırada Mişon'un tabancası yere düşer. Eşkiya "bu silahla bizi mi öldürecektin" diye tekrar benzetmeye kalkışınca Mişon söze girer, "Vallahi kuzum bunu zor günümde kullanmak için taşıyordum" der.

ten dolayı kendilerini kutluyorum. Gelecek seçimlerde aynı özveriye, diğer meslektaşlarının da katılımıyla göstereceklerini umuyor ve inanıyorum. Hiçbir gayretin karşılıksız kalmayacağına inanan ve sonuçlarını bu güne kadar hep almış olan bir hukukçu olarak, aynı duygularla üstün fedakarlık ve başarılarını gördüğüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor, o pak ve şerefli alınlarından öpüyorum. **20.10.2002**