

Makineleşmeden Sibernetiğe Transhümanizm Nedir?

Ahmet Dağ, 5 Ağustos 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Y3DI_CVbaso

Deşifre Eden: Muhammed Emin Arslan

Transhümanizm; insanın biyolojik, bilişsel dolayısıyla zihinsel yönden geliştirilme sürecidir denebilir. Çünkü iddiası şu: İnsanın ömrünü öncelikle uzatmalıyız. Transhümanistlere göre insanın ömrü çok kısa... Bunu 300 yıla kadar çıkarabiliriz. Daha sonraki süreçte de ölümsüzlüğü meydana getirebiliriz. Yani bunun implantlarla olacağını da söylüyorlar. Yani işte otomat bir kalp, daha sonrasındaki süreçte beynin otomat hale getirilmesi bağlamı falan da düşünülüyor. Aslında ölüme de meydan okuma, ölümü öldürme çabası içeren bir süreç. Transhümanizm süreci “Batı uygarlığının bir devamı mı yoksa var olan süreçten rahatsız oldu başka bir süreci mi takip etmek istiyor?” sorusuna gelince; Batılılar var olan tecrübelerin devamını sağlıyor. Çünkü 17. yy. mekanik düşüncesini 19. yy.da cisme kavuşturdu, yani sanayileşmeyi, bilimselleşmeyi meydana getirdi. 20.yy.da bu high tech denilen özellikle 1970’ler ile birlikte yüksek teknoloji sürecine dönüştürdü ve şu an ise siber teknoloji süreci olan transhümanist sürecine dönüştü. Dolayısıyla Batı uygarlığının kuruluş temelleri itibari ile sürecin devamıdır. Süreci değiştirme süreci dönüştürme gibi bir çaba içerisinde değil, sürecin devam etmesini arzulamaktadır. Buna örnek verirsek işte ilk robotik varlık Talos. Yani tabii ki bu bizatihi yapılmış olan bir şey değildir. Mitoloji’de geçen bir şey. Hephaistos’un yani demirciler tanrısı’nın üretmiş olduğu robotik bir varlık Talos. Daha sonraki süreçte Grek mitolojisi bağlamında mekanikleşen bir tanrı tasavvuru dahi söz konusu. Bu yapısı itibari ile transhümanist süreç mitik ve paganist düşünceleri de içeren bir süreç.

Özellikle bilimci ve teknik anlamda transhümanistlere baktığımız zaman ve bu süreci destekleyen hem bilimci olan hem de teorik düşüncesini taşıyan Ray Kurzweil ve Harari gibi kişilere baktığımız zaman bunlar ateist ve agnostik sarkaçta ilerleyen kişiler. Homo Sapiens’in yazarı Harari’nin son kitabı olan Homo Deus netice itibariyle şunu ifade etmektedir: Homo sapiens süreci artık tamamlanmıştır. Homo sapiens insan için yeterli bir varlık değildir, bu süreç aşılmalıdır. Homo sibernetikus’a oradan da homo-deus’a sürecine geçilmeli. Yani tanrılaşmış bir insan. Nitekim Alexander Lewandowski, -google’un mühendislerinden biri- yapay bir tanrı üretme çabası içerisinde olduğunu söylemiştir. Yani

her yerde hazır ve nazır, her an insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapay tanrı çalışması içerisinde olduğunu söylemiştir.

Şimdi bu transhumanist ya da robotik çalışmalarının daha çok 19. yy başlarında sanayileşme üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani Jacquard'ın halı dokuma makinesi bunun ilk örneği. Yine Valkos'un çalışmaları... Bu süreci 2000'li yıllarda üstlenen Mitsubishi şirketi ve ayrıca birçok şirket robotik mekanizmalar üretme çabası içerisinde bulunmuşlardır. Sonraları Mitsubishi bunların bir kısmını kapatmıştır. Yani Asyalıların bu konularda daha ahlaklı ve temkinli davrandığını söyleyebiliriz. Mesela Obama zannedersen 2010 veya 2011 yılında İron Man'in açılışında, işte o silah kullanan dev robotun açılışına gittiğinde, "bizim yıllardır yaptığımız özlemediğimiz bir çalışmanın açılışını yaptığım için çok mutluyum" bağlamında konuşmalar yapmıştır. Oysa Güney Kore, bu tür İron Man çalışmaları yapmak isteyen bir şirkete zannedersen 5-6 ay önce müsaade etmemiştir ve yasak getirmiştir. Yani Asyalıların bu konuda daha temkinli daha ahlaklı olduğunu tırnak içerisinde söyleyebiliriz ama Batıda bu yok. Daha önce bahsettiğim şeylerden dolayı.. Neden? Güç tutkusu. İhtirastan dolayı bu süreçlerde kendilerini durduramayan bir süreç var. Bu yüzden, durdurulamayan bir sürecin, durdurulmak istenmeyen sürecin de bir devamı. Yani Kafka'nın romanında -Baudrillard ona değinir- bir büyücü var büyücü bir şeye hareket vermiştir ama durduramamaktadır. Kafka, bunu romanında kullanır. Adeta Batı düşüncesi Kafka'nın bu romanındaki büyücü durumundadır. Süreci başlatmıştır ama bu süreci durdurabilecek iradesi söz konusu değildir.

Şimdi uygulama alanlarına gelince: Ofis, araba, hastane, inşaat yapımı, akıllı şehirlerin inşası kısaca bu yapay zekâli uygulamalar. Yani transhümanizm denilen şeyin bir parçasıdır yapay zekâli uygulamalar. Bu uygulamalar, hayatımızın her safhasında karşımıza çıkacaktır ve çıkmaya devam edecektir. Yani şu an mesela dünyanın en akıllı şehri Londra olarak görülüyor. Şanghay ve Hindistan'daki şehirlerde yani Çin, Şanghay'da, Hindistan, Mumbai'de uyguluyor. Orada bu akıllı şehir uygulamalarını harekete geçirmiş. Hatta Çin, salt akıllı şehir şeklinde yeni bir şehir inşa etmekte. Arabistan, Ürdün-İsrail-Arabistan üçgenini çok iyi görebilen, gözlemleyebilen bir noktaya -ki orada Musa'ya vahyin indiği bölge diye nitelendirilen bölgeye- Neom diye bir şehir yapmaktadır. Yani bu Neo-Medine şeklinde falan gibi görülüyor ama ben onu Neo-Medine diye nitelendirmiyorum. Bunun tamamı ile bunu araştırmadım bakacağım İbranice bir ifade olduğunu ve bu anlamda Yahudi ya da çağdaş Yahudi İngiliz medeniyetinin uydu bir şehri inşa edildiğini düşünüyorum. Şu ana kadar o şehre ayrılan yaklaşık bütçe 500 milyar dolar gibi bir rakam, bu çok büyük bir rakam ve bu şehrin inşasında kullanılan kişiler genel itibariyle İsraili mühendisler ve bu şehre daha çok

İsraililer çok önem veriyor. Ben Orta Doğu coğrafyasının bu şehir üzerinden kontrol edilmek için inşa edildiğini düşünüyorum. Bu şehir, salt akıllı şehir denilen yani salt dijital teknolojilerin yapay zekâ çalışmalarının veya uygulamalarının uygulandığı bir şehir olarak görüyorum.

Yani aslında sinema üzerinden de bu problemlere dikkat çekiliyor. Mesela işte X Machine filmi daha sonra Black Mirror filmi. Bu filmlerde bu dünya tasavvuru yani inşa edilen çevrenin problemleri de dile getiriliyor ve bu şehirler aslında ve bu sinema film örnekleri, bana göre bu tür filmler iki nedenle yapılıyor. 1) ikna edilmeye çalışılıyor bu filmler üzerinden, yani sürece hazırlıklı olmamız gerektiği söyleniyor. 2) Burada bir büyük propaganda ile karşı karşıyayız. Yani ne gibi bir propaganda? Şu anki var olan süreçte belirleyici aktör olan zihin yapısına meydan okuyabilecek bir durum içerisinde değilsiniz, diyorlar. Özellikle kendi süreçlerini olumsuzlayan ya da Batı düşüncesi ya da Teoman Duralı'nın ifadesi ile Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetinin karşısında olan unsurlara yönelik, “bu süreci engelleyemezsiniz” bağlamında bunların propaganda filmi türü olduğunu söylüyorum. Ki bunlara baktığımız zaman Hollywood karakterli, Hollywood kökenli. Hollywood sinema, sanayi endüstrisinden çıkan filmler. Hollywood aslında Pentagon'dur. Yani pentagon gibi çalışan bir dinamiğe sahiptir. Bu anlamda bu transhümanist uygulamalar her alanda evde, ofiste, hastanede şehirlerin inşasında, binaların yapımında, bundan sonraki süreçte insanların muhatap olacağı bir süreç var.

Bir sempozyumda, “Yaratılışa Müdahale ve Yeni Bir Evrimci Neo-Darwinist Bir Yaklaşım Olarak Transhümanizm” adlı bir sunum yapmıştım. Orada bana şu soruldu: “Biraz korku ütopyası falan gibi şeyler söylediniz. Bu gerçekten böyle mi, korku ütopyası şeklinde bir süreç mi? Şöyle, korsöylediklerimin korku ütopyası olduğunu söyleyemem, çünkü mesela Ray Kurzweil bu sürecin 2035'te tamamlanacağını söylüyor ki bu konuda çok iddialı. Ray Kurzweil bir roman yazarı falan değil. Bizzat bu sürecin bilimcilerinden aynı zamanda teorisyenlerinden biri. Benim dediğim daha çok 17.yy. düşünce sistematığı, 18. yy. aydınlanmacı yaklaşımın ve 19.yy sanayileşmesinin arkasından gelen, buhran ya da bunalım çağı denilen 20.yy'da insanlığın başına gelenlerden hareketle 21.yy.da yaşanan problemlerin 20.yy'a göre daha yüksek düzeyde olacağı... Şiddet oranının artabileceğini, Batının bazı şeyleri dizginleyemediği takdirde büyük savaşların çıktığında bu robotik süreçlerin yada ara varlıkların işte bu swarmların ya da –insansız- tankların, savaş uçaklarının, denizaltı gemilerin sürece dahil olduğunda sadece daha yıkıcı olabileceğini söylüyorum.

O yüzden, transhümanizmin askerileşme süreci bağımsız düşünülmemeli. Yani transhümanizm askerileşme sürecine girmiştir ve askerleşmektedir. Bu konuda da devletlerin kendisine bu süreçte çekebilmesi de çok zordur, mümkün değildir. Nitekim özetle son olarak 2017 yılının Rus Milli Eğitiminin açılış gününde, eğitim öğretim döneminin açılışında Putin şunu söylemişti. “Yapay zekâya ve çalışmalarına sahip olan ülke dünyanın hâkimi olacaktır.” O yüzden devletler bu işi ciddiye alıyor ve devletler bu süreçte var olmak istiyor. Yani biz olmamalı mıyız? Tabi ki olmamalıyız diyemem ama sürecin içerisinde olurken insanlığa alternatif süreçleri doğurabilecek zeminleri de üretebilerek süreçte var olmalıyız.