

## YEŞİLAY PROTOKOL YEMEKLİ TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI

Sepetçiler Kasrı, 18.09.2011

Sayın Valim,

Sayın Valilerim,

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,

Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Milletvekillerim,

Sayın Siyasi Parti İl Başkanlarım,

Sayın İl Müftüsü Hocam,

Sayın İl Emniyet Müdürüm,

Sayın Kaymakamlarım,

Sayın Müftüler

Sayın Milli Eğitim ve Emniyet Müdürleri,

Değerli Kamu Kurumu yöneticileri,

Değerli Basın Mensupları, Yayın Yönetmenleri, Yazar ve muhabirler,

Değerli Yeşilay Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerim,

Değerli Hazirun Hanımefendiler - Beyefendiler,

Yeşilay'ımızın İstanbul Protokol Tanışma Yemeğine Hoş geldiniz.

Katılımlarınız bizleri onurlandırdı ve cesaretlendirdi.

Katılımınız, sesimizi daha gür çıkaracak ve bağımlılıklarla mücadelede sizlerin değerli katkıları için geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlayacaktır.

## **DEĞERLİ HAZİRUN**

Dünyada söylenmemiş söz yoktur ve biz her defasında sözü ya eskisi gibi ya da başka şekilde yenileyerek ve yineleyerek söylemeye çalışırız.

Yeşilay da 91 yıldır yenileyerek ve yineleyerek söylüyor.

Alkole karşı düşmanlıkla başlayan mücadele, akabinde sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu, ekran, teknoloji ve sosyal paylaşım bağımlılıklarıyla mücadeleyi içine aldı.

İnsanlık düşmanları yeni bağımlılık türleri oluşturdukça bizler de onlarla mücadeleyi gündemimize alacağız.

Yeşilay sağlık alanında her yeni bilgiyi aldı, güncelledi ve paylaştı.

Anayasa'nın 68. Maddesini topluma bağışladığı günlerdeki gibi hukuku da kullanıyor ve kullanacak.

## **DEĞERLİ MİSAFİRLER**

Hukuk adına söylenenler semavi dinlere dayanır.

Semavi dinler ilkesel olarak her alanı kuşatır. Bağımlılık alanını da kuşatır.

Evrensel hukuk da semavi dinlerden ve ulusal hukuklardan aldıklarını ilkeleştirir.

İnsanlık tarih boyunca keyif veren maddelerin ardına düşmüştür. Ancak bu keyif bireyseldir.

Sanayileşme ve endüstri devrimi ile birlikte insanlığın keyfi de endüstrileştirildi.

Sigara, alkol, fuhuş, kumar, uyuşturucu teknoloji, endüstrileşti. Bunlar kitlelesel imha silahına dönüştürüldü.

Artık bağımlılaştırılanlar, endüstri köleleri haline getiriliyor.

İşte burada hukuk devreye girer.

Hükümetlerin ve STK'ların sağlıkla ilgili çalışmalarının yanı sıra hukuk da üretmeleri gerekiyor.

## **DEĞERLİ MİSAFİRLER**

Madde üreticileri insanlığa karşı savaş açmıştır.

Carl von **Clausewitz**'in dediği gibi, topyekûn bir savaş yürütüyor fakat savaş kurallarının dışına çıkarak yürütüyor.

Savaşın amacı hasmını yok etmek değil, iradesini felce uğratmaktır.

Madde üreticileri savaş kurallarının da dışına çıkıp, çocuklarımızı ve kadınlarımızı hedef alıyorlar.

Bir yandan geleceğimizin teminatı çocuklarımızı zehirliyor, bir yandan da ana rahmini körelterek geleceğimizi yok ediyorlar.

İşyerlerinde çalıştırdıkları işçilere yasakladıkları sigarayı, kendilerinin içmedikleri alkolü, uyuşturucuyu çocuklarımıza bulaştırıyorlar.

Nihayet sigaraya başlama yaşı 11, alkole başlama yaşı 13, uyuşturucuya başlama yaşı 14'e düşmüştür. Bu istatistik yapıldıktan bu yana birer yaş daha düşmüş olması muhtemeldir.

## **DEĞERLİ SORUMLULUK SAHİBİ MİSAFİRLER**

Daha fazla oyalanmamalıyız,

Sadece sağlık temelli mücadele ile mi yetinmemeliyiz.

Bir hususun altını çizerek başlayayım.

Tüm madde bağımlılarını vazgeçirsek bile bu insanlık düşmanları vazgeçmeyecek.

Köleleştirme son bulmayacak.

## **O HALDE DEĞERLİ HAZİRUN**

Biz de savaşı kurallarına göre oynamalıyız.

Düşmanın iradesine odaklanmalıyız.

Madde üreticilerinin iradesini çökertmeliyiz.

Onların insanlığa karşı suç işlediklerini söyleyelim.

Terör gibi, İşkence gibi,

Soykırım ve insan ticareti gibi.

Bayram tatilinde 168 kişinin ölümüyle ilgilendiğimiz kadar sigaraya bağlı akciğer kanserinden günde 328 kişinin ölümüyle ilgilenelim.

Alkolden ölümleri,

Kumardan yıkılan haneleri,

Fuhuş batağına, uyuşturucu batağına çekilen çocuklarımızın kitlesel ölümlerini konuşalım.

Madde üreticilerinin, en adi, en pespaye suç olan insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle yargılanmalarını sağlayalım.

Hukuk mücadelesi başlatalım.

Yeşilay bu mücadeleyi yürütüyor ve yürütecek.

Yeşilay 91 yıllık tarihinde üstlendiği misyonu ile herkesin takdirini kazanmış bir kuruluştur.

Madde kullananlar dahi Yeşilay'ın bu misyonunu kabullenmişlerdir. İtiraz etmezler.

Şimdi Yeşilay, bu potansiyeli kullanılabilir enerjiye dönüştürmek istiyor.

## **DEĞERLİ HAZİRUN**

Tüm kuruluşlarımızın kapısını çalacağız.

Desteklerinizi isteyeceğiz.

İnsanlığın geleceğine yatırım yaparken, insanlık düşmanlarının inlerine girmeye, hukuk ve sağlık yönlü mücadeleye devam edeceğiz.

Tüm kurumlarla işbirliği yapacağız, protokoller imzalayacağız.

Bu güne kadarki destekleriniz için Yönetim Kurulum adına şükranlarımızı sunuyorum.

Madde kullanımını azaltmanın yolu topyekun mücadeledir.

Bu mücadelenin bir ayağı halkın iradesi ise, diğer ayağı devletin kararlılığıdır.

## **ÇOK DEĞERLİ MİSAFİRLER**

Devlete de söyleyecek sözümüz var.

Sadece sigara ve uyuşturucu ile mücadele yeterli değildir.

Her bağımlılık bir diğerini tetikliyor.

Alkol, Kumar ve fuhuşla da mücadele gerekir.

Ekran ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele gerekir.

Biri eksik olduğunda diğerleri de zaafa uğrar.

Devlet ve bürokrasi bu bağımlılık türleri ile ilgilenmiyor, mücadele etmiyor.

Çocuklarımızın şans oyunları adı altında kumar oynamalarına izin verilmemesi gerekir.

Okullarımıza alkol ve kumar markalarının isimlerinin verilmemesi gerekir.

İşte tüm bu gerekçelerle siz değerli kamu ve özel kuruluşların ve yöneticilerinin desteklerini talep ediyoruz.

Umuyoruz ki yarınımız bugünden daha güzel olacak.

Unutulmamalıdır ki,

Burnu havaya kalkmış bir Türkiye'nin SAĞLIKLI GELECEĞİ için "SAĞLIKLI NESİL" gerekir.

Yeşilay bu geleceği oluşturmaya 91 yıldır talip olmuş, mücadele etmiştir. Bu gün de edecek, yarın da edecektir.

Çünkü Yeşilay bizleriz, hepimiz Yeşilay'ız, hepimiz Yeşilay'cıyız. Hepimiz insanlık düşmanlarının düşmanıyız.

Bizler, çocuklarımızın geleceğinin, onların arkadaşlarının geleceklerinden ayrı düşünemeyeceği bilincinde olan insanlarız.

Son yıllarda tüm dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, insanlık düşmanı madde üreticileri ile mücadele ederek, bağımlılara ve olası bağımlılara gönlünü ve imkanlarını açmalı, mücadele etmelidir.

Yarın 20 Eylül'de Sayın Başbakanımızın BM.de yapacağı konuşma çok önemlidir.

Kendisine bir dosya da takdim ettim.

Sayın Bařbakan BM.de bağımlılıklarla mücadeleyi sulandırmak isteyenlere karşı, dün Fransa ve İngiltere'ye karşı söyledikleri gibi bazı sözler söyleyecek ve bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'nin öncülüğünü üstlenecektir.

Devlet bürokrasisi olarak sizler, sivil inisiyatif olarak bizler, tüm insanlığın gözü ve kulağı olan değerli basın mensupları, özel ve tüzel kişiliklerimizle hepimiz bu mücadelede birlikte olmalıyız.

Artık her yer Somali, her yer Gazze, her yer Pakistan, her yer Haiti'dir. Her yer İstanbul, her yer Adana, her yer Gaziantep'tir.

İnsanlığın çocukları, geleceğimiz, bizi bekliyor. Ve bizler bu mücadelede el ele omuz omuza olacağız.

Hepinize Yeşilay yönetimi ve gönüllüleri adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
18.09.2011