

GENÇ HUKUKÇULAR ANKARA İFTAR BULUŞMASINDA KONUŞMA(*)

Muharrem Balcı

27 Haziran 2015

Şimdi aramızda İstanbul'dan gelenler var, benimle birlikte. Denizliden, Gaziantep'ten, Adana'dan, Bursa'dan, Konya'dan ekipler halinde arkadaşlar geldiler. Şu an, eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte gelen arkadaşlarımızla üç kuşak bir aradayız. Biliyorsunuz Ankara'da bu sene 7. yılı bitiriyoruz inşallah. Antep de 1. yılı bitiriyoruz, darısı diğer şehirlerin başına. İnşallah oralarda da Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Derslerimizi sürdüreceğiz. Bu arada Hukuk Vakfımızın kurucularından çok kıymetli Kardeşim Osman ŞANSAL'ın -ki bir oğlu Burak Can ŞANSAL İstanbul'da Salı Dersimizin öğrencilerinden Genç Hukukçu kardeşimiz- ortanca oğlu Furkan'ı dün sabah elim bir Trafik kazasında kaybettik "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn". Onun için bir Fatıha rica ediyorum.

Ben çok kısa bir konuşma yapıp mikrofonu Kaya Kartal'a devredeceğim. Bu akşam Kaya sizlere hitap edecek. Bizim programlarımız yemekli de olsa ders yapıyoruz. Dolayısıyla bu akşam ders maiyetinde ama ders öncesi bir çift laf etmek ihtiyacı oluyor bazen. Bu bizim STK'larımızda da oluyor bazen. Zaman içinde varlık nedenimiz, kuruluş nedenimiz unutulabiliyor, hayatın değişik gayeleri ile es geçebiliyoruz. Ancak arada bir böyle resetleyip, daha doğrusu tazeleyip yenilememiz lazım. Ben size burada çok kısa, özellikle yeni arkadaşlara Genç Hukukçular nasıl oluştu, kısa bir özet vereyim.

Genç Hukukçular bir kere sivil bir toplum Kuruluşu değil. Bunun altını çiziyorum. Öyle olduğu için Allaha Şükür, öyle hükümet bildirimlerine falan imza atmıyoruz. Olsaydık ne olurdu? Onu atanlara soracağız. Hangi haleti ruhiye ile yapıyorlar?

Genç Hukukçular 1998 yılında Hukukçular Derneğinin yönetim kurulu üyesi iken, ben ve bir grup arkadaşla beraber gençlerle ilgilenme kararı alarak her gün birimiz nöbetçi olduk. Benim nöbetçi olduğum Çarşamba günleri aranızda şuan olmayan arkadaşımız Celal Kara dernekte bir çalışmamız idi. Celal'in arkadaşları Derneğe geliyorlardı. Derken onlarla beraber bir çalışma başlattık. Böylece Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu 1998 de doğdu. 7 erkek 3 bayan arkadaşla beraber başladık, hamdolsun bugünlere kadar geldik.

* Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Gruplarının ülke çapında tüm üyelerinin katılımına açık Ankara, Ahlatlıbel Türktelekom Tesisleri'nde 27 Haziran 2015'de İftarlı Ders programında yapılan konuşmadır.

Bu günlere kadar nasıl geldik? Kolay gelmedik. Bu çalışmanın kurucuları 1986'dan bu tarafa Türkiye'de hangi konuda hukuksuzluk varsa mutlaka onun karşısında, nerede bir hukuk üretimi varsa, bir hak arama mücadelesi varsa onun içinde bulundular. Ve hala Genç Hukukçular birçok sivil toplum kuruluşunun ya kurucusudur ya aktivistidir. Üyesidir demiyorum, aktivistidir. Biz o günlerden bu günlere geldik.

28 Şubatları yaşadık.

İçinizde belki 28 Şubat'ı yaşayanlarınız azdır. Ama okuyorsunuz, duyuyorsunuz Türkiye'de Müslüman Hukukçuların onurlarının zirve yaptığı yıllardan bahsediyorum. Bugün en azından şu son 5-10 yıldır hukukçuların onurlarından çok az bahsedildiği günleri yaşıyoruz. O günler insan hakları anlamında Müslüman Hukukçuluk anlamında, Müslümanların haklarına sahip çıkma anlamında çok onurlu yıllardı, çok şeyler öğrendik. Bizi o sokaklar, meydanlar, devlet güvenlik mahkemeleri, cezaevleri koridorları, adliyeler, karakol merkezleri, bizi buralar yetiştirdi. Mazlumder'in Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Genel Başkanları ile birlikte burada, aramızdalar. Genç Hukukçular kuruluşundan bu yan, halen de genel merkezde ve diğer şubelerde de ağırlıklı olarak aynı tempo ile aktivist olarak çalışıyorlar. Genç Hukukçular bu alanları dolduruyorlar. Mazlumder Avukatları olarak da anılıyorlar.

18 yıllık süreçte birikimlerimizi, arkadaşlarımızın okumalarını, sunumlarını bildiğiniz gibi Birikimler isimli almanak türü kitaplarda topluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yetiştirebilirsek Birikimler 5'i sizlere takdim edeceğiz.

Allah'a Hamdolsun yine bu çalışma daha öğrencilik yıllarında bile kitap yazan arkadaşlarımızı yetiştirdi. Türkiye'de çok önemli konularda Hükümet politikalarına veya bakanlık politikalarına dayanak oluşturan raporları üretti, bu az bir şey değil. Temel İnsan Hakları alanında Mazlumder, Hasta Hakları Aktivistleri, Gıda Güvenliği Hareketi, Tüketici Hareketi gibi bütün bu alanlarda biz fiilen 18 yıldır varız ve devam ediyoruz.

Ne yapıyoruz?

Çok şey yapıyoruz. Şu an Türkiye'de belki çok az kişinin yaptığı işi yapıyoruz. Müslüman Hukukçu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Müslüman Hukukçu yetiştiriyoruz demiyorum. Bu çok büyük bir iddia olur. Ama bu bilinci şuan Türkiye'de oluşturmaya çalışan bir başka zemin maalesef yok. Olsa orada da aynı şekilde ve mesaimizi katlayarak ve belki hayatımızı vererek orada oluruz. İnşallah bu zeminler olur, sizde benim gibi taahhütte bulunursunuz.

Ne yapacağız?

Arkadaşlar bu güne kadar ne yaptıysak onu yapacağız. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır gibi boş lafları kastetmiyorum. Ama bugüne kadar çok onurlu işler yaptık. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları çalışmalarından 4 yılda sadece İstanbul'da 4000'in üzerinde arkadaşınız geçti. Ankara'yı saymıyorum. Ankara'da 7 yılda sanıyorum 500'ün üzerinde arkadaşımız geçti. İşte Gaziantep'te ve değişik illerde çalışmalar yapan arkadaşlarımız var ve bu süreç devam ediyor. Ama bunun daha gerisi var. Periferisinde 1972 yıllarından bu yana yaptığımız çalışmalar var, o çalışmalardan geçen arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyetinin Hukuk ve yargı birimlerinin en üst katında görev yapıyorlar. Onlar da benim 70'li yıllarda yaptığım derslerin öğrencileriydi. Dolayısıyla bu bir damardır. Bu damar devam ediyor. İnşallah ileriki yıllarda belki 20-30 sene sonra sizlerin eserleriyle ve bu ülkenin hukukuna yapacağımız katkılarla bir Ekol-Okul olacaksınız. Üç-beş konferansla okul diploması/sertifika veren okullardan değil. Bir ülkenin Hukuk Yönetimi Merkezi anlamında Ekol-Okul olmaktan bahsediyorum. Bunun gerçekleşmesi için önce bir sorunun cevabını vermemiz lazım. Ve biz bu sorunun 18 yıldır hem cevabını arıyoruz. Ve hem de bu sorunun cevabı oluyoruz.

Neden Buradayız?

Soru budur. Bunu Kaya arkadaşınız anlatacak

Ben sadece beni rahatsız eden bir şeye değinmek istiyorum.

- İnsanların bu platformlarda kendilerini “*misafir*” gibi hissetmeleri.

Arkadaşlar biz bu çalışmanın ev sahibiyiz. Biz bu ülkenin de ev sahibiyiz. Eğer böyle bir sözümüz böyle bir ahdimiz, böyle bir kararımız olmasaydı zaten bu süreçleri yaşamazdık. Yaşadığımız her sürecin her platformun ev sahibiyiz. Sakın ha kendinizi burada misafir olarak görmeyin. “Ya, bu akşam giderim öbür akşam Allah kerim”. Hayır, bu çalışmanın en müdavim olanı benim. Eğer hastanede yatmıyorsam veya İstanbul dışında çok acil önemli bir işim yoksa ben bu çalışmadayım. Benim evime Salı akşamları misafir gelmez. Hiç kimse bana Salı günü program yapamaz. Biz bu çalışmanın ev sahibiyiz. Evimizin nasıl sahibiysek bu dersin de ev sahibiyiz. Eğer böyle görürseniz, sizin de ev sahibi olarak ortaklık yapacağınız o kadar güzel insanlar olur ki böyle bütün bir hayatınızın tadına doyamazsınız. Ben doyamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada olanlar ya da olamayanlar herkes bu çalışmanın, dersin ev sahibidir. Kendinizi böyle hissedin, bu şekilde devam edin, sizden sonrakine birikiminizi aktarın. Sizden sonra gelenlerin de o genç enerjisini arkanızda, yanınızda hissedin, ben bunu hissedenlerden biriyim.

Şimdi Kaya “Neden Buradayız” sunumunu yapacak. Hepinize Teşekkür ediyorum uzaklardan geldiniz. Allah Razi olsun, ayaklarınıza sağlık. Sayamadığım memleket varsa arkadaşlardan özür dilerim. Veya benim söylemem gereken bir şey varsa hatırlatın, onu da söyleyeyim. Aklıma gelenleri daha sonra tekrar paylaşırım. Şuan ki heyecanıma sayın. Teşekkürler.

Kaya Kartal’ın NEDEN BURADAYIZ sunumundan sonra Muharrem abi söz aldı.

Aklıma gelen birkaç hususa daha değineceğim. Öğrencilikten bahsetti Kaya. Genç Hukukçular Hukuk Okumalarına katılan herkes, misafirler de dahil olmak üzere herkes bu grubun öğrencileridir. Ben bu grubun öğrencisiyim, Hocası falan değilim. Bu çalışmalara katılan hiç kimse bu grubun Hocası değil, herkes öğrencisidir. Ben 18 yıldır her hafta İstanbul olsun Ankara olsun, Antep olsun hangi seviyede sunum yapan arkadaşımız olursa olsun mutlaka ama mutlaka bir şeyler öğreniyorum. Çünkü hiçbiri her konunun uzmanı değiliz. Kaldı ki uzmanlar da birçok programda öğrenmek için bulunur, sadece öğretmek için değil, hepimiz öğrenciyiz. Dolayısıyla burada hâkim arkadaşlarımız var, savcılarımız var, öğretim üyelerimiz var, İstanbul da hocalarımız var, burada da var, olacak yakın zamanda. Hakeza Gaziantep’te. Hocalarınız da bu grupta öğrencilerdir, böyle görün. Bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde her seviyede uzmanın ve hazırlık sınıfı dahil öğrencinin katıldığı bir programda herkesin öğrenci olduğu başka bir çalışma yok. Varsa biz hemen orada gidip öğrenci olarak çalışmaya varız ve hazırız. Ama böyle olmalı, biz böyle inanıyoruz. Böyle inandığımız için de, bakın bu çalışmanın en başından beri olan arkadaşlar halen buradalar. Mehmet Ali Öner benim Stajyerim, Denizli’den avukat ağabeyiniz. Aramızda da fazla yaş farkı yok, benim öğrencim. Ama biz beraber olduğumuzda birbirimizden hep bir şeyler öğreniyoruz. Sağ olsunlar, ta Denizliden kalktılar bir iftar için geldiler. Dolayısıyla öğrencilik meselesi böyle

Aramızda Mazlumder Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri var. Başta Başkanı Ahmet Faruk kardeşim olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri buradalar, hepinize hoş geldiniz diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Mazlumder’in İnsan Hakları gecesinde bir konuşma yapmıştım, o konuşmada olanlar hatırlarlar, ama bir kere daha hatırlatıyorum. Mazlumder Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarının hizaya gelmek için kendilerini hizaya soktukları bir kurumdur. Kurulduğu günden beri “ilk kurucularındanım ben” bugüne kadar bütün ciddi ve anlamlı sivil toplum kuruluşları Mazlumder’e bakarak hiza alırlar. İnşallah bundan sonra da “yeni yönetim oluştu” Ankara’da ve İstanbul’da hayırlı hizmetleriyle aynı hiza verişlerini inşallah bekliyoruz.

Son olarak bu geceyi tertip eden arkadaşlara teşekkür borcumuzu sizin adınıza ben söylemiş olayım. Başta kızım, öğrencim, stajyerim, meslektaşım olan ve Ankara Ders Grubunun kurucusu Şerife Gül Arıman olmak üzere, çalışmayı büyük bir özveri ile yürüten ve gözümü arkada bırakmayan İbrahim Hakkı Kardeşime teşekkür ediyorum. Bir üçüncüsü oğlumdan çok sevdiğim -öyle söylüyorum- Ramazan Tekeş'e teşekkür ediyorum. Yine bu çalışmanın en büyük destekçisi ve öğrencisi, kendi mesleğinde ve kurumunda ceberrut bir yönetici ama bütün insani ilişkilerinde dünyanın en naif ve en kibar insanı Hasan Hüseyin Çam'a ve tabi onları besleyen, desteleyen Ankara'da ki diğer tüm arkadaşlarıma Teşekkür Ediyorum. Bu çalışmayı ilk önce bürosunda başlattığımız ve Hukuk Vakfı kurucularımızdan Av. Hüseyin Çınar'a teşekkür ediyorum.

Ankara'lı kardeşlerim çok güzel bir incelik düşünmüşler. Geçen yıl da bizleri burada misafir ettiler ama bu kadar kalabalık gelmemiştik. Bu sene dedik ki bir buluşma olsun, diğer çalışma grupları da gelsin. Sağ olsunlar nereden gelmiş olursanız olun, hepinizin ayağına sağlık, gönlünüze sağlık.

Ben hayatımın her bölümünde hep şöyle düşündüm. Gözüm açık gitmeyecek 1972 de başladığım hukuk çalışmasında o zaman da aynı şeyi söylüyordum, bugünde aynı şeyi söylüyorum. Gözüm açık gitmeyecek. Çünkü bu ülkenin gerçek sahipleri olduğuna inanan insanlar var. Ve bu ülkenin bu insanları insanlık tarihinden bu tarafa ama özelde de Peygamber aleyhisselamdan bu tarafa yaşayan sünnet diye benim ifadelendirdiğim veya kavramsallaştırdığım "yaşayan sünnet", yani insanlığın ve Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bugüne kadar getirdiği İslam'a hizmet etmiş basamak taşları var olduğu müddetçe bizim gözümüz arkada kalmayacak. Amacımız ve bütün uğraşımız, işte o Müslüman Hukukçu bilinci oluşturmadaki asıl amacımız o basamak taşlarından biri olabilmek. Çünkü biz hep o taşların üzerine basarak geldik. Hep onlardan nem'alandık, onlardan yararlandık, onları esas aldık.

İnşallah hepimiz, -sadece burada olanları kastetmiyorum, bütün genç hukukçu arkadaşlarım, gelmiş geçmiş hepsi- bu *Hukuk Üretim Davası*'na, *Müslüman Hukukçu Bilinci Oluşturma Davası*'na hizmet eden herkes, bu yaşayan sünnetin bir basamak taşıdır. Kendinizi böyle gördüğünüz müddetçe gözünüz arkada kalmayacaktır. Dünyanın benden daha mutlu bir insanı daha yok. Dünyanın benden daha zengin bir insanı da yok. Hepinizin böyle düşünmesini böyle inanmasını isterim.

Hayat böyle çok daha anlamlı. Bu kadar büyük bu kadar anlamlı bir güzellikte bizi buluşturan Allaha hamd edelim. Allaha Hamd olsun. İyi ki varsınız. Bütün marifetler iltifata tabidir.

Hiç kimsenin kendi ile ilgili bir kerameti yoktur. **Kerim olan ALLAH tır.** Biz sadece onun Kerimliđi ile burada bir kardeřlik yařıyoruz. Keramet varsa hepimize paylařtırılmıř, Allah'a ait Kerim sıfatının yansımasıdır.

Neden buradayız iřte bunun iin buradayız bu iřin zeti bu, hepimize Teřekkr ediyorum. Allah razı olsun. Emeklerinize, ayaklarınıza sađlık. Varolun.

Allah'a emanet olun.

Muharrem BALCI