

KANUNU DOLANANLAR VE SEYREDENLER*

Değerli Yeşilay Dostları,

Son aylarda yaptığımız basın açıklamaları ve hazırlayıp sunduğumuz raporlarda sürekli alkol ve zararlarını, alkol üreticilerinin diğer zararlı madde üreticileri gibi insanlığa karşı suç işlediklerini ifade etmeye çalışıyoruz. Her sayıda bir başka bağımlılığı konu yapma isteğimize rağmen ne yazık ki alkol üreticilerinin doymaz iştahı ve tüm zararlı madde üreticileri gibi insanlığın ve özellikle gençliğin iradesi üzerine çökmek, bu şekilde insanlıkla savaşmak istemeleri yüzünden bu sayımız da yine alkole karşı mücadele ağırlıklı olarak hazırlandı. Meşhur Alman savaş teorisyeni Carl Von CLAUSEWITZ'in "*Savaş Üzerine*" adlı eserinde belirttiği gibi savaş, hasmının iradesini felce uğratmak, düşünemez ve savaşamaz hale getirerek etkisiz kılmaktır.

İşte bu ünlü savaş teorisyeni, savaşta fizik gücü acımadan kullanan ve kan dökmekten kaçınmayan tarafın avantajlı duruma geçeceğini, "**bize iğrenç geliyor diye vahşet unsurunu ihmal edemeyeceğimizi**", aksi anlayışın insanın "**kendi çıkarına aykırı düşeceğini**" belirtmektedir. Ayrıca bir önemli hususu daha not eder; "**uygar milletlerin savaşları uygar olmayan milletlerin savaşlarına göre çok daha az zalim ve yıkıcıdır**". Biz bu sözlerden sadece tedriciliği anlıyoruz. Gerçekten de madde bağımlılığı oluşturarak insanlığa karşı suç işleyenler, insanlığı bilinen konvansiyonel veya nükleer silahlarla birden öldürmek yerine, tedricen, iradeleri çökerterek, köleleştirerek, son kuruşuna kadar sömürdükten sonra öldürerek savaşın amacını gerçekleştirmektedirler. Bu haliyle madde bağımlılığı üretenler insanlığın iradesi üzerinde oyunlar oynayarak felç etmekte, geleceğimizi ipotek altına almaktadırlar.

İlginçtir ki, tüm dünyada geçmişten bu güne cinayetlerin, cinnetlerin, taciz ve tecavüzlerin, boşanmaların ve trafik kazalarının, hülasa birçok kötülüğün birinci nedeni alkol olmasına rağmen, Yeşilay alkole karşı mücadelede ne yazık ki yalnız bırakılmış ve bırakılmaktadır. Anayasanın 58. Maddesi devlete ve kurumlarına çocukları ve gençleri her türlü zararlı alışkanlıklardan koruma ve tedbir alma görevi yüklemesine rağmen, devletin kurumlarının sorumsuz yöneticileri alkol ve kumar konusunda, kurumlarının kârlılıklarını gerekçe yaparak veya işlevsizliklerinin bir gereği olarak mücadele etmek bir yana en büyük teşvikçilik ve özendiricilik konumunda oluyorlar. Dün sigara ve alkolü tekelinde tutarak, satarak, reklamını yaparak özendiren devlet/bürokrasi insanlığa karşı suç işlerken, bu gün özelleştirmelerin ve çözüm ona düzenleyiciliğinin yanında denetleyicilik aldatmacasının arkasına sığınarak alkolün yayılmasında rol oynayabiliyorlar.

* YEŞİLAY Dergisi, Temmuz 2011 Başyazısı

12.05.2011 tarihli basın açıklamamızda Efes Pilsen'in yapmayı düşündüğü isim değişikliğinin "kanunu dolanmak" anlamına geldiğini ifade etmiştik. Ayrıca alkollü içecek markalarının spor kulüplerine sponsor olamayacağını da belirtmiştik. Bu konuda dergimizde başka açıklamalar ve makaleler de yayınlanmıştı. Esasen TAPDK'ya en üst düzeyde bu hassasiyetlerimizi bizzat ifade etmiş ve aksi durumda konunun takipçisi olacağımızı, muhatabımızın sadece Efes Pilsen olmayacağını belirtmiştik. Marka sahibi firmayı da sağduyulu olmaya davet etmiştik. Fakat uyarılar etkili olmamış ki, Efes Pilsen yerine "Anadolu Efes" ismi seçilmiş ve TAPDK'nın onayı ile spor kulübü markası kesinleştirilmiştir.

Bir şey daha belirtmiştik;

Danıştay tarafından bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulduğu Yönetmeliğin yasal dayanakları ve iptal olasılığına karşı, - yasa yapımında sivil toplum kuruluşlarının Meclis Komisyonlarında yer aldığı gibi-, Yeşilay gibi kurumların da görüşlerinin alınması gerektiğini belirtmiş idik. Ne yazık ki devlet bürokrasisi üst kurullarda ziyadesiyle çürüdüğünden sözlerimiz dikkate alınmamış, dostlar yerine insanlığın düşmanları sevindirilmiştir. Üst üste bu kadar hatayı bir arada barındırabilen kuruluşların bundan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olmak bir yana doğrudan karşısında olmaları kaçınılmazdır ve Yeşilay da bunun gereğini yapacaktır.

Gerçekten de insan sormadan edemiyor: TAPDK yöneticileri ömürleri boyunca hiç sokağa çıkmazlar mı? Alış veriş yapmazlar mı? Boy boy Efes reklamlarını görmezler mi? Gençliğin alkol tüketimine yönlendirilmesinden öte zorlanmasının ne anlama geldiğini görmezler mi? Efes deyince çocukların ve gençlerin aklına Efes harabeleri mi geliyor?

İlginçtir ki, özellikle görsel medyadan da takip etmişsinizdir; Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğünün durdurulmasını takiben tüm basın TAPDK'yı aramamış veya aramışsa da muhatap bulamamış, fakat Yeşilay'ı aramış bulmuşlar ve günlerce soru yağmuruna tutmuşlardır. TAPDK'dan hukuki gerekçeleri sorduğumuzda da, "Yeşilay'ı ne ilgilendirir" diyebilmişlerdir. Bu mantık tütün ve alkol düzenleme ve denetlemesi yapacak öyle mi?

Değerli Dostlar,

Yeşilay'ın bir sivil toplum kuruluşu olduğunu unutmamak gerekiyor. Sigara hariç diğer tüm bağımlılıklarla mücadelede yalnız bırakıldığını da unutmamak gerekiyor. Devletin ve kamu ajanlarının kurum bağınazlıklarını okuyabilmek gerekiyor. Kârlılık veya vergi toplama uğruna geleceğimizin tehlikede olduğunu göremeyenleri uyarmamız gerekiyor. Onları anlamak istemiyoruz. Aksine onların bizi ve geleceğimizi, geleceğimize kast edenleri anlamalarını istiyoruz. Yeşilay bundan sonra bir sivil toplum kuruluşu olarak ilgili kamu kuruluşlarının eksiklerini, yanlışlarını, ba-

ğımlılıklarla mücadelemizde takılan elmeleri, duyarsızlıkları, kişisel ve kurumsal aymazlıkları bu köşeden sizlerle paylaşmaya devam edecektir.

Bir soru daha,

Tüm dünya çocuklarının, gençliğinin, insanlığının geleceğini karartan, özgürlüklerini çalan, onları köleleştiren, kendi bedenlerine zarar verecek kadar yaşam hakkının ihlaline sebep olan, her türlü tacizin, tecavüzün, cinnetin, cinayetin, trafik kazalarının, yılda 2,5 milyon insanın ölümünün, boşanmaların, aile içi şiddetin bir numaralı nedeni olan alkol üreticilerinin insanlığa karşı suç işlemelerine karşı duyarlılığımız birilerine fazla mı gelir?

Sağlıcakla kalın..

Av. Muharrem Balcı