

YEŞİLAY FELAKETTEN ÖNCE*

Değerli Yeşilay Dostları,

Zaman zaman *ne çok işimiz varmış* dediğimiz olur. Özellikle de yeni uğraş alanları ortaya çıktığında bunu söyleriz. Bu alanlar bazen *akıllı personelimiz* tarafından dikkatimize sunulur. Yeşilay'ın uğraş alanları bugün için bellidir ve bu alanlar zaman içerisinde birbiri ardına gündemimize gelmiştir. Bu alanlar Yeşilay'ın geçmiş değerli gönüllülerinin gündemlerine geldiği anda bir insanlık borcu olarak kabullenilmiştir. Kabullendiklerinden bugüne de onurla bu alanları mücadele alanı haline dönüştürmüşler ve *Yeşilay Felaketten Önce* şeklinde sloganlaştırmışlardır.

Yeşilay dostları ve Yeşilay'ın işlevini önemseyenler, gün geçmez ki insanlığa karşı savaş veren yerli ve yabancı zehir üretim merkezlerini Yeşilay'a şikâyet etmesin. İşte bu anlarda Yeşilay aktivistleri *ne çok işimiz varmış* demeye başlarlar. Bu bir serzeniş veya reddetme halinin ifadesi değil, aksine sorunlu alanların bir insanlık borcu olarak her onurlu insanın mücadele alanına girmesi gerçeğinin bir ifadesidir. Yeşilay da bir asra yakın bu gerçeğin ifadesi olmuş, alkol ile başlayan mücadeleden sonra, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu, ekran, teknoloji ve sosyal paylaşım alanlarında da mücadelenin merkezi olmuştur. Hatta öyle ki bu alanların birçoğunda kamu ve sivil otoritelerce yalnız bırakılmış, mücadelenin bir bakıma tek adresi olmuştur.

Yeşilay'ın *akıllı personeli*, Yeşilay'ın bir gerçeği olarak aynı zamanda gönüllüsü, aktivistidir. İnsanlık onuru, bu onuru ayaklar altına almaya çalışanların varlığını hissettiği anda refleksif olarak harekete geçer ve bu refleks Yeşilay gönüllülerinde o sorunlu alanda mücadeleye dönüşür.

Yeşilay'ımızın da birincil hak olarak tanımladığı *kutsal yaşam hakkının* ihlali anlamında dünyanın sorunlu alanlarından biri de *gıda terörizmidir*. Terör kavramı ve olgusu da yine bu gıda teröristlerinin vatani olarak Batı kaynaklıdır. Siyasi alanda olduğu gibi gıda alanında da terörü Batı üretmektedir. Silahla, sigara ve alkol ile uyuşturucu ve kumar ile fuhuş ile ekran ve teknoloji bağımlılığı ile insanlığa karşı sürdürülen savaşa gıda savaşları eklenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla insanlığa karşı düşmanlık olarak vasıflandırdığımız bu terör şekli dünyaya Batı'nın hediyesidir(!) Bu hediye bu gün genç yaşlı tüm insanlığa yönelmiş yeni bir savaştır. Bir yönüyle insanların belirli gıdalara bağımlı hale getirilmesi, bir yönüyle de sömürü aracı kılınarak kitlesel olarak insanların sömürülmesi anlamında yeni bir savaş alanı doğmuştur. Bu alanın silahları, sonuçları bakımından asli mücadele alanımız olan bağımlılık yapan maddelerden farklı değildir.

Dergimizin yayın kurulundaki arkadaşlarımız bu sayıyı gıdada bağımlılık üretme anlamında gıda bağımlılığı üretme ve gıda terörüne ayırdı. Gerçekten de uzun zamandır gönüllülerimiz ve okuyucularımız gıdada yaşanan insanlığa karşı savaş

* YEŞİLAY Dergisi, Eylül 2011 Başyazısı

konu etmemiz yönünde taleplerde bulunmaktaydı. Dergi içeriğinde de görüleceği gibi, dünya artık gıda savaşlarına yönelmiştir. Neredeyse *doğal olanın tarih olduğu* bir dönemi yaşıyoruz. Bu gelişmeye seyirci kalamazdık ve Yeşilay'ın akıllı personeli bu konuya da el atarak, alanında etkin ve yetkin uzmanları konuşturdu.

Gıda terörünün dergimizde işlenmesinden Yeşilay'a asli bir uğraş alanı çıktığı düşünülebilir. Ancak ülkemizde ve dünyada bu alanı mücadele alanı olarak benimsemiş kuruluşların varlığı şimdilik konuyu Yeşilay'ın sadece ilgi alanında tutmaktadır. Gıda terörünün tanıtımı ve mücadelesinde Yeşilay'ımız Onur Kurulu Başkanlığını da yaptığım Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi gibi sivil kuruluşların destekçisi konumundadır.

Gerçekten de son birkaç yıldır bu alanda önemli gelişmeler olmakta, gıda terörü ve teröristleri sivil kuruluşlarımız tarafından ifşa edilmektedir. Yaşam hakkının kutsiyeti ve taşıdığımız insanlık onuru, Yeşilay'ı böylesine önemli bir alana yabancı kılamazdı. İleride belki daha aktif olarak içinde yer alma ihtimalimiz bulunan bu mücadele alanını daha yakından tanımak ve takip etmek için önemli bir fırsat doğmuş bulunmaktadır. Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek şiarımız, yaşam hakkının ihlali anlamına gelecek her türlü karşıtlığı gündemimizde tutmak gibi bir görev yüklüyor bizlere.

Bu vesile ile değerli Yayın Kurulumuzu ve akıllı personelimizi tebrik ve takdim ediyorum.

Saygılarımla.

Av. Muharrem Balcı