

MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER*

İnsanımız Yeşilay'ı "Felaketten Önce" sloganı ile tanıyor. Yeşilay 'felaketten önce' çalışmalarıyla geleceğimizi teminat altına almaya, insanlığın geleceğinde önemli rol oynamaya devam edecek. Bu cümleden olmak üzere madde bağımlılığına karşı önleyici tedbirler üzerinde çalışmak öncelikli uğraş alanımız olacaktır.

Önleyici tedbirleri iki başlıkta belirlemek mümkündür. 'Birey' temelli önleyici tedbirler, 'sistem' temelli önleyici tedbirler.

Birey temelli önleyici tedbirler olarak kuruluşumuzdan bu yana her derecedeki okullarda yapılan seminer ve konferanslar ile birebir anlatımlar öne çıkmaktadır. Gerçekten de yüz yüze anlatımlarda, anlatanların bilgi ve donanımı ile muhataplarının duyarlılıkları birleştiğinde önemli gelişmeler sağlanmış, en azından madde bağımlılığı noktasında çok daha vahim sonuçların yaşanması önlenmeye çalışılmıştır. Halen bu çalışmalar devam ederken ve bu yazımız basıma verilmeden bir köy derneğinin talebi ve Yeşilay'ın etkinlik önerisi ile 150 tiryakinin sigarayı bırakma törenini sertifikalandırıp ödüllendirdik. Bu etkinlik, bundan sonraki, birçok etkinliğin öncüsü olmaya adaydır.

Sistem temelli önleyici tedbirler olarak da Yeşilay'ın tarihi önemli mücadelelerle doludur. Bunlardan sadece Anayasanın 58. maddesinin hukuk sistemimize ve madde bağımlılığı mücadelesine hediye edilmesi her türlü takdirin üzerindedir. Bir başka önemli örnek de, alt yapısını kurduğumuz, geçici istişare kurulunu belirleyip, 550 Milletvekiline gönderdiğimiz mektuplarla startını verdiğimiz TBMM YEŞİLAY DOSTLUK GURUBU'dur. Bu Dostluk Gurubu sayesinde anayasa ve yasa çalışmalarına katılıp, madde bağımlılığına karşı yasal tedbirlerin alınmasında öncülük edeceğiz. Ayrıca Yeşilay'ın çalışmaları, hedefleri Meclis Kürsülerinde ve kulislerinde sürekli konuşulacaktır.

Ancak günümüzde ve gelecekte sadece bireysel ve sistem temelli mücadele yeterli olmamaktadır. Günümüz ve geleceğimiz sivil toplum temelli mücadelelere formatlanmıştır. Sivil toplum mücadelesi, bir yandan gönüllülük esası ile bir yürek mücadelesi olup özveriye dayanmakta, bir yandan da kamu yanlışlıklarını karşısına alarak birey ve sistem temelli mücadeleyi, hem kendi nezdinde hem de toplum ve kamu gücü nezdinde bir mücadele ile zenginleştirmektedir. Bir doğu toplumu olarak, Batı'nın seküler zihninden farklı şekilde sivil toplumu ebedi bir mücadeleye dönüştürme ve sürdürme özelliğimiz ile de yanlışlıkların -Yeşilay ilgi alanı bakımından da madde bağımlılığının- birinci derecede sorumlusunun devlet olduğu bilinciyle, mücadeleyi bir madde olan cisimlere karşı değil bir olgu olarak ilgililerine karşı sürdürmeyi yeğliyoruz.

İşte bu kapsamda Milli Piyango Okullarının isim değişikliği için verdiğimiz uğraş hedefine ulaşmış, bu okullara Van Depreminde ölen öğretmenlerin isimleri-

* YEŞİLAY Dergisi, **Aralık 2011** Başyazısı

nin verilmesi kararı alınmıştır. Açtığımız davaların ardından Maliye ve Milli Eğitim Bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir. Bu sonuç için başta Yeşilay gönüllüleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. Şimdi sıra diğer insanlık düşmanı eylem ve üretim sahiplerine gelmiştir. Kamu veya özel, insanlığın geleceğinin teminatı çocuk ve gençleri zehirleyen ve uyuşturan hangi güç varsa karşısında olacağız. Birey ve sistem ve de STK temelli mücadele bize bu seçeneği işaretletmektedir.

Bundan sonraki aşamada mücadele biraz daha aktif ve agresif olmak zorundadır. Hukuk mücadelesinden ümidimizi kesmemek kaydıyla tam anlamıyla sokağa çıkabilen bir STK olmak zorundayız. Antalya ve Kültür Bakanlığı eylemlerimizi hatırlayabilirsiniz. Halk kitlelerinin gücünü önemsemeyenlerin hali ortadadır.

Yeşilay asırlık mücadelesinde hiçbir zaman maddenin bizzat kendisini ve kullanıcıyı hedef almamış, aksine üretim ve pazarlamayı insanlığa karşı düşmanlığa dönüştürmüş ulusal ve uluslar arası sistemi ve aktörlerini hedefe oturtmuştur. Bir başka deyişle bireysel ve toplumsal sorumluluğu, sistem mücadelesi olarak algılamış, kendi ekolünü kendisi kurmuştur.

Şimdi yapılanları biraz daha ileri taşımak zorunluluğu vardır. İstanbul kurtulmuş fakat mücadele devam etmektedir. Çünkü insanlık düşmanı işgalciler bugün değişik yüz ve esvaplarıyla köleleştirme, özgürlükleri çalma eylemleri ile karşımızdalar. Ne yazık ki ulusal sistemin kamu görevlileri tehlikenin farkında olmaksızın bu insanlık düşmanlığına çanak tutmaktadır. Sağlık Bakanımızın bizim ifadelerimizle örtüşen deyimiyile Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlığa karşı suç işlemiştir, bize göre de işlemeye devam etmektedir. Bir gün gelecek bu ayırmazlıklar insanlığa karşı suçlar kategorisinde yer bulacaklardır. Dileğimiz, bunun gerçekleşmesi halinde bugünün kamu görevlileri arkadaşlarımız elan bu suç işlemiyor olsunlar.

O halde bu arkadaşlarımıza şimdiden hatırlatmalar yapmak, bu suretle de Yeşilay görevli ve gönüllülerine bir strateji belirlemek gerekmektedir. Bu strateji öncelikle, yapılan her tür faaliyetin sonucunun hukuki formata kavuşturulması amacına matuf olmalıdır. Meşruiyetini hukuk kurallarından almayan, meşruiyetini hukuki zemine dayandırmayan çalışmalar kalıcı olamazlar. İşte Yeşilay olarak geçtiğimiz dönemde ürettiğimiz argümanların hukuk söylemli olmasının nedeni budur. TBMM Dostluk Gurubunun nedeni budur. Milli Piyango Okullarının isim değişikliği önerimizi hukuk mücadelesi ile taçlandırmak istememizin nedeni budur.

Bir başka yönüyle sivil toplum mücadelesi, diğer sivil toplum kuruluşlarını da muhatap alarak mücadele zeminini güçlendirmek, zenginleştirmek zorundadır. Yeşilay önümüzdeki süreçte aynı zemini paylaştığı STK'ların sayısını artırarak, mücadeleyi tam anlamıyla sivil toplum temelli mücadeleye dönüştürmekte kararlıdır. Ancak bu şekilde tüm ülke ve dünya sathında etkinlik gösterebilir, amaçlarını anlatabilir ve hedeflerini tutturabilir. BM, DSÖ, AB gibi uluslar arası

kuruluşlara üyelik sürecimiz ve dünyadaki benzer kuruluşlarla partner ilişkileri arayışımız bundandır.

Değerli Yeşilay Dostları,

Madde bağımlılığının unsurları, zeminleri ve sorumluluk kökenine baktığımızda karşımıza iki önemli güç çıkmaktadır. Devletler ve uluslar arası zehir tacirleri. Devletin sorumluları bu insanlık düşmanı tacirlerin oluşturduğu eklektik anlayışlarla, insanlığa karşı suçlarda zehir tacirleriyle ortak olabilmekte, hatta bazen onları da aşarak bizzat fesat uğraşları oluşturabilmektedirler.

Sınırlı sayıda sıralarsak;

- +18 kabul edilen maddelerin bazılarının reklam ve tanıtımı yasak, bazılarının serbest. Her bağımlılık bir diğerini tetikler. Hangisi diğerinden daha az zararlıdır?
- Devlet şans oyunları adı altında bildiğimiz 11 dalda kumar oynatabiliyor,
- Alkol, kumar ve fuhuşla mücadele bir yana, aksine özendiriyor, dizilerdeki ahlaksızlığa, müstehcenliğe, pornoya göz yumabiliyor.
- Uyuşturucu ile mücadelede bağımlılığa giden yollara altın taşlar dizerekmiş gibi mücadele örneği sergileyebiliyor.
- Madde bağımlılığına karşı eğitim ve öğretimi yeterince yapamıyor. Yapıyor görünüyor ancak bağımlılık yapan maddeleri de bizzat kendisi çocuklara ve gençlere taşıyor.
- Devlet bürokratları, devletin karlılığı esasını üzerine kurumlar oluşturup, gençlerimizin geleceğini karartabiliyor.

Bu yanlışlıkları ciltler dolusu saymak mümkün. İnsanlığa karşı suçlar bahsi onlarca şerhi kaldırabilecek kadar geniş bir konudur.

Bir başka önemli konu da, Yeşilay'ımızın artık uluslar arası piyasaya açıldığıdır. BM, DSÖ ve AB gibi uluslar arası kuruluşlara üyelik sürecimiz başlamış olup, gereği yapılmak üzere uluslar arası çalışma zeminlerinde Yeşilay temsil edilecektir. Uluslar arası mücadele zeminleri ile partner ilişkileri kurulmakta, temsilcilikler verilmektedir. Yenilerde Zürih temsilciliğimiz onaylanmış olup faaliyetlerine başlamıştır. Sırada Makedonya, Viyana, Almanya'nın bazı eyaletleri bulunmaktadır.

Uluslararası alanda bu çalışmalar yapılırken içeride de devlet aygıtının ve özel sektörün bağımlılık üreticiliğine karşı mücadele devam etmektedir. Bir başka ifadeyle topyekûn mücadele devam ediyor.

Değerli dostlar,

Siz yoksanız biz bir kiři eksik olacađız. Bir kiři zincirin halkasını boş bırakacak, bu mücadeleye gönöl verenlerin ellerini kollarını zayıflatacaktır. Bazılarının da rol çalma temelli göröntü vermeleri bu mücadeleye katkı deđil zarar verir. Tüm dostlarımızın gönüllerine ve gönüllölüklerine ihtiyacımız olduđu bu ve gelecek günlerimizde birey, sistem ve STK temelli mücadeleyi taçlandırmanın özlemiyle saygılar sunuyorum.

Av. Muharrem Balcı
Yeřilay Genel Bařkanı