

## BAĞIMLILIKLARA EĞLENCE MASKESİ\*

Dünya ve insanlık tarihinin belki de en hareketli dönemini yaşıyoruz. Kara ve deniz savaşlarında kullanılan konvansiyonel silahlardan sonra şimdi nükleer silahlara evriliyor dünyamız. İnsanın sürekli birbirini yemesini düşleyen insanlık düşmanları da biteviye bu teknoloji savaşlarını tetiklediler. İnsanın zayıf unsurları bu savaşta teknolojik silahlara sahip güçlüler karşısında yenilecek, ezilecek ve boyun eğerek köleleşecekler.

İnsanlığa düşmanlık besleyenler, insanlığı köleleştirerek siyasal ve ekonomik iktidarlarını sürdürebilmek için bu köleleştirme faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğine inanmaktalar. Ancak 1980’li yıllarda başlayan “insan hakları temelli politikalar”dan sonra uluslar arası sermaye “güvenlik temelli politikalara” yönelmiştir.

Her iki politika türü, insanların doğrudan köleleştirilmesi konseptini değil, insanlara, özellikle gençlere ve çocuklara cazip gelen eğlence sektörünün geliştirilerek bağımlılaştırma stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini saptadı. Zira insanlık artık temel insan hakları ve güvenlik doktrininin belli merkezlerin iktidarlarının korunmasına yarar hale geldiğini gördü. İnsanlık kendi temel hak ve hürriyetlerine kavuşabilmenin yolunun siyasal ve örgütsel mücadeleden geçtiğini de gördü.

Şimdi taktik değiştirme zamanıdır. İnsanlığa düşman çevreler, kendi elleriyle hazırladıkları küresel dünyada savaşların da alenen seyretmesinin insanlığın fazlaca dikkat çekeceğini hesaplamaktadırlar. O halde onlar için denebilir ki, insanlığı esir almak, köleleştirmek, konvansiyonel silahlarla olamayacağı gibi, nükleer silahlarla da mümkün olamamaktadır. İnsanın gözü önünde insanlığı köleleştirmek, öyle “kör gözüm parmağına” yöntemiyle kaba kaçmaktadır.

O halde ülkelerin genç nüfuslarını bağımlılık yapıcı madde üreterek, yaygınlaştırarak bağımlı hale getirmek, o ülkelerin sömürülmesi için en geçerli yöntem olmaktadır. Nitekim bu gün saat 24 olduğunda bu ülkede asgari 24 milyon paket sigara satılmış olacaktır. Bunda devletin bir türlü önlemediği kaçak sigaranın payı da yoktur. Tüm ödemeler uluslar arası sermayeye ve yasadışı terör guruplarına yapılmaktadır.

Bağımlılık üreticiliği geçmişte olduğu gibi, kısmi törensel ayinlerle değil, kitlesel eğlencelerle yapılmaktadır. Özellikle gençler, “ferdi iradenin külli irade içinde erimesi” gerçeği değerlendirilerek kitleler halinde bağımlılaştırma yoluna gidilmektedir. Bu da “bağımlılığa eğlence maskesi” anlamına gelmektedir.

Geçtiğimiz günlerde 11 yıldır devam eden bira festivalleri çılgınlığının son ikisine şahit olduk ve sonuncusunda Yeşilay’ın Valilikten talebi doğrultusunda girişte yaş denetimi ve alkollü içki satış ve dağıtımının engellenmesi hadisesi yaşanmıştır.

---

\* YEŞİLAY Dergisi, Ekim 2012 Başyazısı

Söz konusu festivaller, eğlence maskesi altında bağımlılık üreticiliğinden, bağımlılık üreticiliği de insanlığa karşı düşmanlıktan başka bir şey değildir. Ülke genç nüfusunun yarıya yakınının sigara ve alkol bağımlısı olan bir ülkenin sağlıklı nesil, sağlıklı geleceğe sahip olması mümkün değildir.

Değerli Yeşilay Dostları,

Ülkemiz bürokrasisinin hala tehlikeyi göremediğinin farkındasınız.

- Sigara ile mücadelede, henüz masumiyet algısının yıkılmadığını,
- Alkolle mücadelede, seviyesiz sekülerliğin aşılamadığını,
- Teknoloji (internet, ekran, cep telefonu, sosyal medya) bağımlılığının hala isteğe bağlı filtrelemelere bırakıldığını,
- Bir nesli bedavacılığa iten kumar/şans oyunlarının devlet eliyle üretilmesi ve oynatılmasındaki siyasi ve bürokratik aymazlığın yok edilemediğini

görmekteyiz.

Üstelik yine farkındasınız ki tüm bu bağımlılık türleri, eğitime ve spora, eğlenceye bağımlılık üreten madde markalarının sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.

Yeşilay olarak tüm siyasilere ve bürokratlara sesleniyoruz:

Lütfen eğlence maskesi altında bağımlılıklara kapı açan uygulamalardan vazgeçiniz.

Eğitim ve spor çoğu zaman eğlence kültürü ile birlikte yürütülmektedir. Eğlence maskesi altında çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılık girdabına sürüklemeyiniz. Sürüklenmesine izin vermeyiniz. Bağımlılığa sürüklemek isteyenlere imkân tanımayınız.

Lütfen biraz empati yapınız. Galata/Kuledibi'ndeki rezaletin evinizin önünde yapılmasını istemediğiniz gibi, masum vatandaşlarımızın, sokaklarında, evlerini önünde alkollü, uyuşturuculu, fuhuşlu eğlencelere prim vermeyiniz.

Lütfen, bir gece, kendilerine yapıldığının masum hali olan eğlence çeşitlerinin, horon, halay ve kolbastı gibi oyunların evlerinizin önünde yapıldığını gördüğünüzde canınızın sıkılmasın.. Galata sakinlerini, park ve bahçelerde, meydanlarda, caddelerde, masum vatandaşın haklarını gasp eden, eğlenmelerine imkân tanımayan, bağımlılık üreterek eğlenceleri maske olarak kullananların eylemlerinin insanlığa karşı suç olarak kabulünü bir kere daha düşünün.

Sağlıklı gelecek, Sağlıklı nesil, temennilerimle esen kalınız.

**Av. Muharrem Balcı**  
**Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı**