

BİRİKİMLER IV Tanıtım ve Ödül Töreni Konuşması

Fatma Zehra AYDIN
24.03.2012, BSV

Değerli Hocalarım, Sevgili Arkadaşlarım ve Kıymetli Misafirler

Öncelikle aranızda bulunmaktan ve şu anda bu kürsüden sizlere sesimi duyurmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek isterim.

Bundan 5 ay önce, yani gruba yeni katıldığımda hayal bile etmediğim bir ana sizlerle birlikte tanıklık etmekteyim. Sanki bir yandan burada konuşuyor, bir yandan da o koltuklardan kendimi izliyor gibiyim.

Esasen ben genç hukukçuların yeni bir üyesi sayılırım. Yaklaşık 5 aydır okumalara devam ediyorum. İlk etapta okumalara iş yaşamının verdiği sıradanlıktan sıyrılmak için başlamıştım. Genç hukukçular ve hukuk okumaları, ilk zamanlar benim için hakimden avukata, akademisyenden öğrenciye; hukukun içine kıyısından köşesinden bir şekilde dahil olmuş insanlarla hukuka dair çeşitli paylaşımların yapıldığı sosyal bir platformdu. Ancak geriye dönüp baktığımda geçen 5 ay içinde hukuk okumalarının hayatıma bambaşka bir yön ve işlev kazandırdığını fark ediyorum.

Ben bugüne kadar hak, adalet, eşitlik, infak gibi değerler çerçevesinde yaşantımı sürdürdüğümü düşünürken, genç hukukçulara katıldıktan sonra aslında bu değerleri gerektiği kadar yaşayamadığımı gördüm. Bu değerlerin yaşatılabileceğini ve yaşanılabilirliğini ise 5 ay içerisinde her gün biraz daha fazla hissettim. Zira her salı akşamı birlikte okumalar yaptıkça, sınırlı olduğumuzu düşünsek de birey olarak veya hep beraber o sınırların daha ötesine çıkabileceğimizi gördüm. Bunu fark etmeme vesile olan başta Muharrem Hoca ve değerli öğrencileri ise hayatımda gerçekten önemli bir yer kaplamakta...

Genç hukukçular olarak her ne kadar hukukçu kimliğimiz bizleri bir araya getirse de, hukukçu olmak bizlerin sadece bir yönüdür. Elbette ki hukukçu yönümüzden ibaret değiliz.

Yaptığımız okumalar ve paylaşımlar sayesinde bu yönümüzü geliştirmenin ve bu vesile ile hukukun, hayatın her alanına sirayet etmesinin, insana yaraşır özelliklerimizi ön plana çıkararak daha adaletli bir yaşam alanı oluşturmanın peşindeyiz.

Ben huzurunuzda Muharrem Hoca'mıza da her bir öğrencisi ile bizlerle, birebir iletişime geçtiği, her birimiz ile halleştiği, kurdurduğu o güzel sofralardan bizim de nasiplenmemizi sağladığı, sadece hukukçu olmanın değil adaletin ve dolayısıyla paylaşım ile eşitliğin sirayet ettiği bir yaşamın en güzel örneklerinden birini sunduğu için de kendisine teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bu noktada yeniden kendime dönmem gerekirse Sevgili Hoca'mız her sene gruba yeni dâhil olan öğrencilerden birinin Birikimler Gecesi'nde konuşma yaptığını, bu sene de benim bir konuşma metni hazırlamamı istediğini söylediğinde doğal olarak heyecanlandım. Ancak sonra Hoca'mız beni cesaretlendirdi ve ardından gruba yeni katıldığım dönemde bana söylediği şu söz aklıma geldi. "Allah bizi, bize hayat verecek işlere çağırır, bizler de çağrıya uyarız." Bu sözü duyduğum zaman az önce bahsettiğimiz hak, adalet, eşitlik ve infak değerlerine hayat verebilip benim için salt değer ve kavram olmaktan çıkarabilir miyim acaba diye düşünmüştüm. Gerek hukuk okumalarımızın gerek Hoca'mızın katkıları ve sevgili genç hukukçularla yaptığımız ve yapacağımız paylaşımlarla bu değerlere hayat vereceğimi umuyorum ve buna inanıyorum. İşte bugün bu inanışla ben de aranızdayım. Genç hukukçular ufkumun okumalarla genişlediğini göstererek, kendi sınırlarımı aşmada ve kendimi bilmem noktasında hayatımda bana bir yön açmıştır.

Son olarak genç hukukçularla birarada yaptığımız paylaşımların hangi amaca hizmet ettiğini, Lübnanlı yazar Halil Cibran'ın Ermiş adlı kitabının Suç ve Ceza adlı bölümünden bir alıntı yaparak ifade etmek istiyorum.

"Aranızdan biri tökezler de düşerse arkasından gelenler için düşmüş demektir. Onun ayağına takılan taş arkasındakilere uyarı olmalıdır. Aynı şekilde düşen, önde sağlam ve hızlı adımlarla yürüyenler için de düşmüş demektir. Çünkü onlar geçip giderlerken taşı bir kenara itmemişlerdir."

İşte bizim paylaşımlarımızdaki amaç da gidilen yollardaki taşlardan birbirimizi haberdar etmek, o taşları bir kenara itmektir.

Yolda elbet taşlar vardır ama Allah'a şükür ki bu yolda güneş bizi aydınlatmaktadır. Bu yolda ilerlerken birlikteliğin verdiği güç ile korkuya ve cesaretsizliğe mahal verilmeyen, rüzgarın gücünü arkamıza katan her bir genç hukukçu arkadaşımıza selam ve sevgilerimi sunarım.