

## BAŞKAN BUDUR İŞTE

Toplumun magazineli olmayan hayatında ve bölgesel ölçekte bazı kimseler belirli özellikleriyle temeyyüz ederler. İsimleri geçtiğinde ilk anda bu özellikleri akla gelir. Bu özellikler onlarla özdeş hale gelmiştir. Ve o kavramların canlı tarifleridir adeta.

Fakirin de tanıdığı böyle birkaç isim vardır:

Ahmet SARIOĞLU nam-ı diğer Ahmet Hoca. Birçok farklı yanları olan bir insandı. Bunlardan çay ve sigara ilk göze çarpanlarıydı. Sigarayı içmezdi... adeta emerdi. Günde iki paket garanti, üçü bulduğu da olurdu. İlim ve sohbet ehliydi. İstanbul'un bir kenar mahalle camiindeki Diyanet'e bağlı olarak yaptığı görev ikinci işiydi. Birinci işi belirttiğimiz gibi ilim ve sohbet idi.

Medrese görmüş ve fakat mektep görmemişti. İstanbul Hukuk Fakültesi dâhil aldığı tüm diplomaları - ilk, orta, lise - mektep yüzü görmeden almıştı. Bütün okulları dışarıdan bitirmişti.

Bu husus Ahmet Hoca'nın zekâsının üstün olduğuna mı yoksa anılan okullardaki öğretimin düzeysizliğine mi delalet eder bilinmez. Of Medresesini çok kolay bitirdiği söylendiğine göre belki her ikisine de.

Ancak bana göre onun en belirgin özelliği sözünde ve duruşunda samimi olmasıydı. Tanıyanlar hoca taifesine karşı göstermiş oldukları dünyevi davranışları ona gösteremedikleri gibi ima dahi edemezlerdi, onbir çocuk ile onca yoksulluğuna rağmen.

Diğer bir isim Ercümen ÖZKAN'dır: Biraz mutezilidir, biraz tahrirci. Lakin kendine güven denen şeyin sembolü idi. İktibas dergisini yıllarca tek başına bastı ve dağıttı. Günümüzde yapıldığı gibi sırf basmış olmak için basmadı, tek başına da olsa bir şeyler yapacağına inanıyordu. Tek başına değil Türkiye dünyayı değiştireceğine inanıyordu.

Her ikisinin de mekânı cennet olsun.

Başkan'ın Yeşilay'ın başına getirildiğini duyunca ilk anda kendisinin öne çıkan özellikleri aklıma takıldı kaldı: Çalışkanlık ve disiplin. Herkeste bu özelliklerden bir miktarlık bulunur.

Tembelliğin çeşitli maskelerle genel davranış biçimi haline geldiği bu zamanda o çalışkanlığın ve disiplinin yürüyen misalidir.

Disiplin hayatının her anına hâkimdir, uykuda bile: Mesela birlikte yaşadığımız " o günler " den kalan bir uyku disiplini... diğerine yer açılın diye bir mevtanın tabutta yattığı gibi yatar ve o şekilde uyanırdı, nöbetçi istemez, zira içeri bir sinek girse vızıltısı onu uyandırmaya yeterdi.

Randevulara geç gitmenin değil zamanında gitmenin esas olduğuna inanan ender insanlardan biridir.

Görüntüye kimse aldanmasın; yufka yürekli ve oldukça duygusaldır. Şiir yazıp yazmadığı bilinmez ama çok güzel şiir okur, ezberinde ise kısa bir resital verecek kadar şiir bulunur. Şairlerin piri Fuzulî'nin Su Kasidesi'ni Başkan'dan dinlemek her kula nasip olmayacak bir zevktir.

Hafız değildir lakin hafızası epeyce kuvvetlidir. İstanbul Hukuk 1972 girişli tek ve çift numaralı olup da derslere devam eden herkese - bu gün bile - ismi ile hitab eder.

Mükemmeliyetçiliği sebebiyle sorumluluk hissettiği her işi bizzat yapmak ister. Başkan ile imkân bulup da bir Türkiye gezisine çıksanız sizin direksiyona oturmanız hayaldir. Bir haftada tek başına 8000 km yapabilir. Her vilayetin tamamında, ilçelerin de birçoğunda dostu vardır.

Hesapsız ve kuvvetli sever ama aynı zamanda isimlerin üstüne çok iyi kırmızıçizgi çeker.

Başkan için doğruyu söyleminin yeri ve zamanı yoktur. Bir meslek odası seçiminde densizlik edenlere " pata küt " girer, hiç bakmaz.

Yaşına başına aldırılmaz son söyleyeceğini baştan söyler, zira hayat kısadır.

Herkes hakkında iyi ve olumlu düşünür ancak bunların bir kısmı umduğu gibi çıkar.

Atalarımızın söylediği her şeyin doğru olmadığını düşünür; Neden bir koltukta iki karpuz taşınmasın diye her zaman sorar.

Çalışmayı, disiplini, randevuya zamanında gitmeyi kendisi gibi önemseyen birini daha bulmaktan umudunu kesmiş görünmektedir. Bu yüzden de dünyanın yükü Onun sırtındadır.

Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla olmak üzere Başkan kısaca işte budur.

Kadı kızında bulunanlar onda da bulunmasaydı Başkan deniz üstünde yürürdü.

Üstadın Yeşilay'a başkan olması özelde Yeşilay'ın genelde STK'ların bir şansıdır. Bundan böyle O'nu ona has icraatlarıyla gündemde bulacağız. Eski ve yeni dostlarından yeterli destek bulduğu takdirde Türkiye'nin yeni ve farklı bir sivil toplum hareketiyle karşı karşıya olduğunu gönül rahatlığı ile söylüyoruz.

**Av. Ferhat AKKAYA**  
**19.10.2011**