

Bu Gün

Dostuma, Yoldaşıma, Vera'ya, en çok Mavi Marmara'ya

ah bugün içimizdeki mehdilerin doğduğu gündür
çocukluğumuzu büyütmeye başladığımızdır

bugün dünya vicdanını elimize aldığımız gündür
tanıyamadıklarımızı kardeş edindiğimiz
inançlarımıza ambargo koyulmuştur
bu yüzden olabilir sabahları kalkamayışımız
bugün çiçekler siyah çelenk içinde gelecektir.
standartlaşmış hüznün çelenklerimiz

bugün yüreklerimizden tabutlar kalkacaktır
ve yanlarına dikilecektir şehit naaşlarının
helak edecektir Akdeniz'i anamın feryatları
bu sefer kurumayacak gül yaprakların
bu sefer durdurmayacağım göz yaşlarını

bugün insanlığın sona yaklaştığı gündür
bazılarımız için en mutlu sona
Furkan kardeşimin şahadet şerbetini tattığı
son saatlerinde yapamadığı anne kıyası
evet, belki de anadan tatlıdır şahadet
bugün içten bir muhasebe edilecek
peki, şimdi Furkan'ın anasından
hangimiz özür dileyecek?

bu gün şeyhlerin sessizlik yeminlerini bozmaları gerekir
yıllardır çok sessiz, çok nefessiz bıraktılar bizi
kalemler mızraklarımızla aynı safta mürekkep akıtmalı
bugün İsrail'e ucu açık makaleler yağmalı
entel abilerimiz çıkartıp fularlarını
almalı ellerine çocukluklarından kalma sapanlarını
Bu gün Fırat nehrinde zayi olan kuzu
her birimizden hakkını aramalı

içimizdeki marmaraları suya indirelim bugün
gemisiz kalmamalı şehirlerimiz
ah o infaka gelen gönüller,
infak yolunda vuku bulan dirilişler
ve bu mücahitlere ölü mü deriz peki

ölüm diye tabir edilen son
toprağa ekilen bir tohumdur
buluşur ruhla sâri sükun
elbet bu tohumları bir sulayan vardır şimdi
ahh neden diyorum dostlarım
neden, benim sokağımdan da kalkmıyor bir gemi

bugün acımasızlık baş rolde
bir gemi insan üzerine yağan
huzurumuzu bozar misketler
dünya vicdanına ket vuran
batıldan meşru mermiler
suyun tuzunu kaçırıyorlar onlar
acımasızlık, bugün bir gemi insan üstüne yağan

gemilerin üstüne iplerle inmek meşru mudur beyler
ne bahanesi vardır dünya vicdanına
havadan askeri hareket yapmanın
bizim gemilerimiz iplere boyun mu eğer
rabbim o gemileri Akdeniz'e indirirken
hangi ahmak güverteye tepeden iner
rabbim o ipleri kafalarına dolamadıysa eğer
kim bilir o ahmakları ne ipler bekler
ben ise beklerim o ahmakları
benim önümde Furkan bekler
O'nun önünde Davutlar, Ercümentler
Alperenler, yalnız Rabbim bilir kaç kişi
kaç kişi bu abidler, mücahidler...

bugün bütün kınamaların ete kemiğe bürünmesi gerekir
ne işimize yarar bu kağıt üstü tercümesiz metinler
henüz aşık olmamış birinin bakışları kadar boştur
bize gönderilen bu adrese teslim makaleler

Hadi

Gün batıyor dostum
ve gemimizin direği düşüyor.
bu demektir ki dümeni düz tutamıyoruz
illa bir mehdi mi gerekiyor
Kadir-i mutlaktan şüphemiz mi var
neden Mavi Marmara yürümüyor.
insanlar neden Allah yerine fareden korkar
enteller neden amel etmiyor.

mayhoş bir tat bırakan
şu kokulu metinler
güneş batmadan kılıfından çıkmaz kalemleri
bu sefer gün batımını beklemiyoruz dostlarım
çünkü zalimler bekletmiyor zalimliği

Alper'e, Muhsin'e, Ercüment'lere akıntıya kürek çekenlere,
işimiz çok
gelin kalem fırlatalım
bir şeylerin acımasız orduları üzerine
başka bir şeyler yazalım

arıyoruz
ulaşamamış gemilere kaptan
bekleniyor yeni nesiller
bak işte! kaldırmış kalemlerini
uçuyor ebabiller

Bilal Balcı
21 Ekim 2012

<http://bilalbalci.blogspot.com.tr/2012/10/bu-gun-ah-bugun-icimizdeki-mehdilerin.html>